

## Overmorgen.

Lezers met respect.

Ik beloofde u drie gedichten aan te reiken rond de Pasen Dit is het derde. Ook, zoals de andere een gedicht van de geweldige dichter, pianist Jules de Corte.

Luister en overdenk de drie gedichten en mijn commentaren die ik plaatste in de Non Solus columns van 24\_ 31 maart en deze van 8 april.

Als je overmorgen oud bent.

Als je overmorgen oud bent, wie zal dan bij je blijven om je pijntjes weg te wrijven en je zorgen weg te doen.

Zonder al te bits te kijken als je weer praat over toen?

Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken en wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat.

En wie zal de stilte breken dat als ijs rondom je staat?

Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken en wie doet je kleine zaken en wie zorgt er voor je brood.

En wie zal er bij je waken op de avond voor je dood?

Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan.

En wie zal dan je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht willen gaan!

Overmorgen de tiende april mag ik 95 jaren  
bijtellen op mijn illuster jaren telraam; "super jaren vergaren".  
Ik tracht constant aan overmorgen niet te denken.  
.Maar morgen mij eenzelfde goede dag toe wensen  
Gelijk vandaag met dezelfde lieve mensen.  
Die meer doen dan mijn heimelijke wenken,  
zal ik nog jaren goede morgens en geen overmorgens sparen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

nicolaas.overbeeke@gmail.com

