

Twee getallen

Lezers, met respect.

Nu ik weer , de 10^{de}, aan een nieuw levensjaar begon.
En er weer ballonnen kleven tegen het plafond.
En op de landingstafel onder die ballonnen
mooie felicitatie kaarten waarmee het was begonnen
een feest met mijzelf als de oude vagebond.

Mocht ik mijzelf als een feestvarken wanen.
Werd ik snel gecorrigeerd, we waren samen
de jongste en oudste Incredibles zo zij heten,
Dat hebben de andere Incredibles geweten.
En gingen een feest voor de oudste en jongste beramen.

Mijn roods liggen in wat nu Vlaanderen heet.
De jongste zijn roods en hijzelf een Vlaming made.
Gezamenlijk aan hun nieuwjaar begonnen
Daarom was dit feest voor beiden bedacht en verzonnen.
Nederland en Vlaanderen door Ties aan een gesmeed.

De jongste der Incredibles Ties, de nu eenjarige Vlaming.
Met een topsporter als vader, wordt sporter das mijn raming.
Met adellijke stamvaders in twee stambomen.
Op uw plaatsen Nederlanders Vlaanderen is terug gekomen.
Neem tijd en denk, maar kom vooral tot bedaring.



Twee stambomen voor de Vlaming Ties Overbeeke



Taart voor de 95 jarige opa Nico en de één jarige Ties



Oma Inge zal maar je oma zijn.
Wakend over Ties en zijn nichtje Puck.
Zo te zien vinden zij het feest leuk en fijn.
Het kan tussen Vlaanderen en Holland nooit meer stuk.
Dank je wel lieve Cindy en lieve Elien.
Dat ik jullie kinderen in mijn Non Solus mag laten zien.
Incredibles dank jullie wel.
Ik was waarachtig niet alleen.

OpaNico

Met lieve dank aan familie kennissen vrienden voor uw post telefoons en
bezoek. Uw liefde getoond doet mij wel gemoed aan mijn 96^{ste} jaar
beginnen. In het bijzonder Nico en Inge.
Ik voel mij niet alleen. Non Solus

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel.

Nicolaas.overbeeke@gmail.com