

Sonnet over een Godswonder of.....?

Godlof Dat moois niet altijd vergaat.
En dat iets steeds weer er staat.
Zich nestelt tussen de wortels der bomen.
Als klokjes zonder geluid er uit zijn gekomen.

Heeft een Goddelijke hand dit doen scheppen.
Ieder jaar weer het moois doen herscheppen.
Of is het natuur die wij te leen verkregen.
Of komt het door Gods onbegrijpelijke wegen.

Wij zoeken antwoorden als wetenschappers.
Door onontgonnen terrein met onze stappers.
Vertrouwend het gevondenen niet.

De religie hult ons in een ongelofelijke waas.
Is waarheid iets dat zoekt naar begrip.
Wetenschap is begrip dat de waarheid benadert.

Geen van beiden is op zichzelf volmaakt



Ik zag vandaag de eerste sneeuwkllokjes. 28 januari 2024

Vorig jaar 2023 vond ik de eerste op 10 februari

Lees ook mijn Non Solus van 12 februari 2023

.Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

