

Ijs en sneeuw dienende.

Het onderstaand grafiekje geeft de max. temperaturen, in rood en de min. temperaturen in blauw aan, van af de beginnende winter 2023/2024. Voor velen reden de schaatsen te ontvetten. Nu deze winter.



Het onderstaand grafiekje geeft de max. temperaturen, in rood en de min. temperaturen in blauw aan, van de totale winter 1923/1924. Velen hebben vaak kunnen schaatsen. 100 jaren geleden.



Wij hebben weinig ijs en sneeuw dit jaar mogen behappen. Wel veel last van de sneeuw, zeker de ouderen. Daarbij ook nog weten dat het aantal ouderen van nu flink hoger in getal is dan toen.

Dit onderstaand grafiekje geeft de max. temperaturen, in rood en de min. temperaturen in blauw aan, van de totale winter 1941/1942. Velen hebben vaak, ondanks de oorlog, kunnen schaatsen. Ik ook op te grote oud Hollandse krulijzers.



Dat waren nog eens winters. Ik kwam dat jaar van de lagere school af, beëindigde mijn klompentijdperk en het dragen van dikke sokken op de schaats inplaats van schoenen.

Wij waren streng, de jongens en meisjes die klompen als schoeisel toebedeeld gekregen hadden. Alleen met klompen mocht je op de glijbanen. Glijbanen waren er zeer veel.

En de glijbanen waren lang en bleven lang liggen.

Het was deels armoede en deels normaal dat je zo voor het schaatsen opgetuigd werd.

De daarop volgende winter, na de eerste klas Lagere Technische School, de ambachtsschool, maakte ik mijn schaatsen zelf aan de maat op de bankschroef van onze buurman.

Wat een geweldige prachtige tijden. Wat een eenheid onder de schooljeugd, wat een gevoel voor normen en waarden.

Ik overdacht deze herinneringen door de sneeuwval van deze week en het gemis van ijsbanen. Rondom ons woongebouw

ontstond wel een ijsbaan voor ouderen. Die-maken er geen gebruik van. Als je oud bent moet je ook binnen blijven. Maar hoe weet je nu dat je oud bent. Ik weet dat bij toeval. Dat ga ik ook vertellen. Luister maar.

Waaraan en hoe merk je dat je ouder wordt

Alles is verder weg dan vroeger.
Het is twee keer zo ver naar de hoek
er zijn voor de hoek heuveltjes bij gemaakt.
Rennen naar de bus heeft geen zin meer,
hij vertrekt toch eerder dan vroeger.
Ik heb de indruk dat trappen steiler gemaakt worden.
De kranten worden met steeds kleinere letters gedrukt.
Niemand hoeft mij weer voor ter lezen
er wordt zachter gepraat, zelfs onverstaanbaar.
Het kleding materiaal is ook krapper,
vooral rond het middel en de billen.
Zelfs de mensen veranderen
zij zijn jonger dan wij toen wij zo oud waren.
Mensen van mijn leeftijd zijn veel ouder dan ik.
Ik kwam laatst een oud vriendinnetje tegen,
ze was zo oud geworden dat zij mij niet herkende.
Ik moest vanmorgen aan haar denken
bij het haar kammen voor de spiegel.
Ik zag mij zelf in de spiegel en dacht;
“Verdorie, De spiegel kwaliteit is ook niet meer zoals vroeger”.
Het rijmen gaat ook al moeilijker.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

Vragen of commentaar op deze Non Solus svp.
Nicolaas.overbeeke@gmail.com

