

Een nieuw jaar voor den boeg.

Hij was vermoeid na die laatste dagen.
Wist niet aan wie nog iets te vragen.
Zijn lichamelijke en geestelijke reserves.
Geven het op om ook nog iets te verwerven.
De resten van dat oud zijn weg of opgeslagen.

Bij het ontwaken na een lange slaap.
Voelt hij dat iets hem gade slaat.
Is het een geest of zijn oude lief misschien.
In half duister kan hij het gezicht niet zien.
Wel hoopt hij dat het iets hem niet verlaat.

Hij zakt weer terug in zijn dromen.
Onbewust of er weer iets terug zou komen.
Als oudere zijnd toch niet heeft kunnen leren.
Bij spanningen des levens hoe je te weren.
Geweest is geweest en het nieuwe gaat komen.

De oude rakker blijft moede en moede.
Hij houdt de rust voor zich zelve ten goede.
Vrede op aarde en gezondheid wensen.
Al eeuwen gewenst; van mensen aan mensen.
Wensen van mensen, wees op uw hoede.

Later in een andere donkere nacht.
Waar hij niet iets, ja zelfs niets had verwacht.
Staat een groot licht met een donker gezicht.
Een iets dat iets zegt voor dit gedicht.
"Ik ben een God, dat had je niet gedacht".

Er valt , als een stroom een grote traan.
God zegt: "Ik ben met jullie, de mensheid." begaan"
Heb ook spijt deze mensen te hebben geschapen.
Die zelfs na moorden kunnen gaan slapen.
Oorlogen ziektes zullen eeuwig blijven bestaan.

De God verdwijnt spoorslag in de duisternis.
Geen geluid, geen hel of een verdoemenis.

De hij zakt terug in mooie dromen.
Misschien in het paradijs aan gekomen.
Waar het mooi en heerlijk toeven is.

Des andere daags, bij het waken nog moede.
Het weer lijkt beter en komt ten goede
Voor hen die echt willen werken.
En door het werken aan hopen te sterken.
Hij voelt tot slot, "Werken, ten arren moede".

Het licht van ons zonnestelsel is op gegaan.
De moede man denkt op te staan.
Iets is zwijgend voor zijn bed gekomen..
Het is, ja het vroegere meisje van zijn dromen.
Zij dwingt hem zwijgend aan het werk te gaan.

De onverlaat gaat weer aan het werk.
De wilskracht van dit iets is berensterk.
Dit verhaal wilde ik u niet onthouden.
Opdat je de moraal hier zeker van mag behouden.
Vindt kracht en berusting in je werk.
Verbeter jezelf in je eigen lot.
Vindt troost en raad bij elkander en niet bij God.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel.

Dit verhaal is waar gebeurd.

Vragen of opmerkingen;
Nicolaas.overbeeke@gmail.com

www.NICOLAASOVERBEEKE.NL