

Non Solus

Kerst en Nieuwjaar 2023-2024

Lieve lezers met respect.



Er zijn nog vijftien dagen te gaan voor dat ons geheiligd Kerstfeest en oud Nieuwjaars viering een nieuw jaar ons wil laten door klieven, om in sloopstermen deze Non Solus te beginnen.

Ik heb een lange doorlooptijd moeten slechten, wel vier maanden om de onderstaande tekening met een verhaal vorm te geven.



Laat mij met de getekende verbeelding passend in de Kerst en Nieuwjaar tijden u begeleidend zo een verhaal op te bouwen. De basis is ontstaan bij het doordenken van de betekenis van het woord tijd. .

Mijn tekening doet denken aan een drie etage woning. Twee etages mag ook maar dan met een hemel. Maar de hemel bestaat feitelijk niet.

Wij aardelingen zijn omringd door zwevende hemellichamen en liggen er niet onder.

De verbeelding op de vloer herinnert ons aan tijden van rust, maar ook van ziekten en armoede. De opkomst van de industriële revolutie en daaruit voort komend de uitvinding en vaststelling der 0_meridiaan (nul meridiaan) van Fleming De wereld werd in 24 meridianen gedeeld met de meridiaan welke over Greenwich loopt als de 0^{de} .

Het meeste nog onbekende lag in Gods hand.

De eerste etage geeft verbeelding van ons zonnestelsel en de uitbeelding van de Zodiac sterrenbeelden uit de dierenriem. Wij zijn hier allen deelgenoot van ons zonnestelsel door dat een ieder geboren is onder één der sterrenbeeld tekens.

Gelovigen, ongelovigen, wetenschappers ,eenvoudigen, niemand uitgezonderd. De hoogmoed gepaard aan de toenemende kennis neemt en vraagt veel verschillende tijden.

Veel wetenschappers zien nog wel een hand van God maar juist veel leken hebben die hand of de hele God overboord, niet meer van deze tijd, gezet.

Drie pracht foto's, gemaakt in november door de James Web telescoop die in de zelfde baan als de aarde rond de zon draait. Nieuwe heelallen in wording . 13 tot 32 licht jaren van ons weg. De wetenschap is verbijsterd, ik ook.

Andere perspectieven openen zich voor de wetenschap, even zo andere perspectieven voor de Bijbelvorsers.

Mijn gedachten conflicteerden deze zomer over het woord tijd. Logisch want er wordt veel over tijd gesproken, jubelend tot aan kwaadaardig. Er wordt niet veel over tijd verbeeld door tekenen schilderen beeldhouwen. Geef een definitie van tijd. Ik deed een poging het te verbeelden in de tekening

De Kerstviering in het bijzonder draagt bij aan het bij de tijd blijven van religie. Kerst liederen doen het goed voor velen. Kersttijd is een goede tijd. Oud en Nieuw ook. De tekening heeft mij enige maanden bezig gehouden vooral het denken. Ik heb twee definities gevonden voor tijd.

De eerste: Tijd is van ver voor de oerknal zo die er ooit geweest is. En zal verder oneindiger zijn dan oneindig.

De tweede: Ondersteund in de etymologie, "Toebedeeld". Afkomend van delen. Wij zijn en doen ons leven in een tijd die ons toebedeeld is. We kunnen historisch worden maar zijn het niet. We zijn eindig maar niet

oneindig. Het toe-bedelen gebeurt bij geboren worden en eindigt bij ons sterven.

Ik wens jullie allen in de nog toebedeelde tijd mooie, gezegende, draaglijke en fijne feestdagen. Daar en boven dat jullie allen een heel gelukkig, een toebedeeld jaar mogen ontvangen.

Gezondheid en liefde daar gaan we voor,.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL

Op de column, 'Non Solus' kunt u reageren in positieve of negatieve zin.
nicolaas.overbeeke@gmail.nl.