

Mooie tijden?

Vroeger, lang geleden, wat is lang.
Gebeurens in dat geleden zijn vergleden.
De herinnering voor mij was de dwang,
der terreur en dogma's beleden en geleden.

Terreur waarmede Hitler nazi's triomfeerden.
'Gott mit uns'. De soldaten koppels sierden.
God is bij ons schreeuwden de kerk geleerden.
Geloof onze dogma's, om het Heilig maal te vieren.

Het vergleden verleden anders dan het heden.
De terreur en de dogma's zijn blijven bestaan.
Elders dicht bij ons zijn beiden geen verleden.
Zij willen de macht en zijn daarom niet weg gegaan.

Wij in ons vrij denkend, democratisch denken.
Die ons denken met een rood kruisje vrij mogen plaatsen.
Wij die bediend worden op onze wenken.
En dat in een cultuur met een dogma van haasten.

Nog 12 dagen te gaan eer het Advent op 1 december
start met op de derde de eerste advent zondag.
Het feest der Goedheiligman, hallo You remember.
Wordt langzaam verdrukt, dag Sint Nicolaas, gedag.

Dan komt het Kerstfeest niet zo als eertijds.
denk terug aan een bijzondere winter.
Een vrouwtje naast ons met de Kerst overlijdt.
Haar eten reserveerde zij voor haar kinders.

Eerst gaan we stemmen op belovende profeten.
Huizen, zorg, transparantie en nog veel meer.
Maar hoe het moois uit te voeren wordt vergeten.
De mooipraters bij het coalitiseren vergeten het weer. *)

Sinterklaas en Kerst gepland voor december.
Bijna een miljoen armoezaaiers zijn er geteld.
Er zijn armoede potjes en kiezer beloftes, remember.
Bovenal zijn armen en rijken op de 'Kerst religie' gesteld.

Laten wij ons niet geleiden door verzonnen verhalen.
Onszelf blijven met een dankbaar en tevreden leven.
Vrijheid niet vanzelfsprekend is er wel voor betalen.
Geniet met blijdschap een gelukkig december is maar even.

***) Bij coalitie vorming: Politiseren, Chaotiseren.**

**Nicolaas Overbeeke
den IJssel**

Nieuwerkerk aan

WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL

Op de column, 'Non Solus' kunt u reageren in positieve of negatieve zin.
nicolaas.overbeeke@gmail.nl.