

Non Solus

15 oktober 2023

Beidt uw tijd

Niets lijkt mooier dan het echte mooi.
Te wandelen in een tuin van de ander.
Geen gewerk, vuile handen of geklooi.
Iets gemeenschappelijks van elkander.

Een zon zie ik vanuit mijn appartement.
Zonder pardon buur' s landgoed besproeien.
Of ze het willen, de zon blijft altijd ambivalent.
Er valt niet met de koperen ploert te knoeien.

Ik kleeft mij naar de weer omstandigheden.
De welke mij meest digitaal continue bereiken.
Een besluit doet mij Gods akkers betreden.
Landerijen gedeeld als de eigendommen der rijken.

De rest der niet vergeven grondgebieden.
Straten, lanen, parken als gemeenschappelijk goed.
Het laat zich kosteloos genuanceerd bespieden.
Verdoe geen tijd met al te haastige spoed.



Foto 1 links, foto 2 rechts, waar we gratis naar mogen kijken.



0

Foto 3 Eveneens dagelijks te bezichtigen.

De oude treurwilg, 50 tot 100 jaren.
Wacht een moment van ruimen of gaan.
Wij kunnen dan dees foto nog bewaren.
Nu kan het nog naar zo een boom te gaan.

In het gras te staan, eenheid ondergaan.
Met het water bomen en de lucht.
Bij de oude treurwilg stille te staan.
Dit alles is natuur en geen klucht.

Lieve buur's voor jou is dit ook gratis.
Laat onkruid even in je tuin, kijk eens anders.
Kijk ook niet hoe laat of vroeg het is.
Het mooie moois is onverlet nog van elkander.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL

Op de column, 'Non Solus' kunt u reageren in positieve of negatieve zin.

Nicolaas.overbeeke@gmail.nl.

