

Arremoede

Wat een geblaat en gepraat.
Wie weet nog waar het overgaat.
Over de één of een andere crisis.
Of is er nog iemand die rijk is.
Er waren mensen aan het spartelen
Kamerleden die in de Hof-vijver dartelden.
De hof ooievaar keek er verlekkerd naar.
een kamerlid door mijn strot, is dat raar?

De hof-ooievaar vloog naar het huis tenBos.
Vroeg aldaar de Koning een kort verlof.
De Koning werkte aan de troonrede met ijver.
Dus weinig tijd voor hof-ooievaar en hof-vijver.
Ga vlug hof-ooievaar, ga naar de Kamerleden terug.
Bij mijn weten zijn er al 39 naar elders gevlucht.
De resterende honderd en elf zitten slapend te kijken.
Hoe krijgen we 't laatste geld weg bij de rijken.

Bestaanszekerheid en armoede zijn de woorden.
Lijkend samenbindend te werken voor akkoorden.
Het benodigde geld wordt straks wel geteld.
De lasten worden gehaald vanuit de pot belastinggeld.
Het is een goed ding de weg gevluchte Kamerleden.
Niet meer vervangen, afslanken tot 100, lijkt iets omstreden.
Geen coalitie meer vormen, nooit meer doen.
Dan is er voor 100 Kamerleden ook iets zinnigs te doen.

13 jaren Rutte met 35000 ambtenaren erbij.
Inplaats van weg, op zij opzij.
Daar zit ons schrijnend personeel; te kort.
Politiek bedrijven heeft iets van sport
Voor de bejaarden in ons zijn er vrijwilliger.
De meeste onzichtbaar en toch meer williger.
Zoals Piet van den Berg in Zevenhuizen.
Dank voor je 10 jaar ,Zonnebloemen werk.

Zo bouwen we met duizenden vrijwilligers de gemeenschap in Nederland tot een rijk land. Waar her ondanks de missers van politici en daardoor tekorten aan personeel als een rijke toeven is.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL

*Op de column, 'Non Solus' kunt u reageren in positieve of negatieve zin.
Nicolaas.overbeeke@gmail.nl.*