

Vrouwen sta op!

Politiek is er niet veel gaande.
Wel enige exit uit het bestaande.
We kunnen de bakplaat opnieuw laden.
met jonge vrouwen die popelen te baden.
In het politieke zwembad dat per ommegeande...

Buiten ook goeds dat de vertrekkende deden.
Werd ook doms gerotzoid in het verleden.
Misschien werd vrouwelijk gevoel gemist.
Mannen gedwongen , geparkeerd in een twist.
Waar vertrouwen in politiek werd vergleden.

Mij valt op in gerenommeerde wekelijkse bladen.
Vrouwen zware topfuncties niet versmaden.
Technici, advocatuur, vastgoed, scheepsbouw.
Het gebeurd, steeds meer vrouwtjesputters in touw.
Bij HBO en universiteiten worden massaal vrouwen toe gelaten.

Als de politieke wind anders moet gaan waaien.
Laat vertrouwen in politiek door vrouwen verfraaien.
Nuchter, zakelijk, doortastende vrouwelijke genen.
Talmende mannekes met spelletjes ga henen.
Vrouwelijke ja= ja en nee= nee. En niet verdraaien.

22 november gaan we nog meer dan anders stemmen.
Het rode potlood meer dan anders omklemmen.
Stuur met je brein dat al een vrouw heeft gekozen.
Stem met je verstand alleen de vrouwelijke bollebozen.
Angstige mannen kunnen alleen maar remmen.

Volg de komende maanden iets van politiek.
Let alleen op de vrouwen die je opvallend ziet.
De partij kleur is niet van belang Een vrouw zal het zijn.
Vrouwen kunnen mixen doen het nodige water bij de wijn.
Veel mannen vergaan thuis na de stemming van verdriet.

