

Fatsoen Respect

De afgelopen verschenen Non Solus artikelen Confucius betreffend ging met instap sprongetjes. We mochten stilstaan bij enkele van de zes raadgevingen aan de Chinese overheid voor een betere samenleving.

De zes raadgevingen;

- 1) *Ren, Menselijkheid*, 2) *Xiao, Kinderlijke gehoorzaamheid*. 3) *Yi, Rechtvaardigheid*. 4) *Li, Fatsoen*. 5) *Chung Trouw*. 6) *Shu Wederkerigheid*.

Van de zes adviezen zijn er drie passant als onderwerp aan de orde geweest. Voor uw herinnering of alsnog instappen de datums van Non Solus met de uit gegeven artikelen.

19 maart 2023. *Inleidend de zes adviezen van Confucius*.

26 maart 2023. *Menselijkheid. Met een sonnet*.

09 april 2023. *Gehoorzaam als kinderen*.

28 mei 2023 *Bezo9ek Zehnderair Zwolle. Met twee sonnetten*

18 juni 2023. *Gerechtigheid. Met twee sonnetten*.

25 juni 2023, *Fatsoen ... Respect. Met Sonnet*.

Fatsoen;

“Welgemanierdheid.

betamelijkheid, decorum, deugdzaamheid, eerbaarheid, goede manieren, welvoeglijkheid, geacht, hoog geachte.

Dit zijn enkele van de vele synoniemen welke voor het woord fatsoen gebruikt kunnen worden. De woordenschat in de tijd van Confucius zal niet zo groot geweest zijn maar wel andere inhoud gehad hebben. Ik neig naar het woord respect te gaan gebruiken als het fatsoen aan de orde is. Bijvoorbeeld ; “Geen geachte heer of mevrouw, maar Mijnheer, Mevrouw, met respect. Dat kan ook passen in drie van de zes stellingen van Confucius te weten, Rechtvaardigheid, Fatsoen en Wederkerigheid.

Respect;

Enige betekenissen uit de zeer velen.

Eerbied, ontzag, hoogachting; betrekking, met respect, met verlof (te zeggen). Respectabel, eerwaardig, achtenswaardig, aanzienlijk.

Respectabiliteit, achtenswaardigheid. Respecteren, achten, hoogachten, in eer houden, eerbiedigen”.

Alzo mijn gedachten over de vierde Confucius raadgeving.

Deze Non Solus is kort maar eenvoudig. Maar dan gebeurt er iets geheel onverwacht. Iets dat ik ga verwoorden in deze Non Solus. Begin deze week maandagmiddag wordt ik van het ene op het andere uur steke blind op twee meter afstand een donkere grijze muur. Tussen mij en die grijze muurt donkere vlekken dat van alles kan voorstellen.

Ik was die ochtend naar het ziekenhuis geweest voor een injectie behandeling aan beide ogen om de ontwikkeling van Maculadegeneratie te stabiliseren. Een vocht achter de gele vlek dat veel voorkomt bij oudere mensen. Bij oog behandeling is de oogdruk en de vochtigheid van de ogen van cruciaal belang.

De dagen voor de behandeling hebben niet meegewerkt om een super context te creëren.

Zeer warm weer, de ogen door mij zelf slordig gedruppeld, een heftig druk weekeinde. De andere dag liet zich enig herstel aanzien. Er bleef echter een mist gordijn. Mijn stabiliteit was verdwenen, Drie vrouwen sterk van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda offeren hun middag pauze en krijgen een diagnose rond.

De mogelijkheid van te droge ogen geeft prioriteit aan behandeling van vijf maal per dag druppelen en dat twee weken lang.

De diagnose lijkt juist. Ik kan al weer redelijk lezen, dichtbij zien en veraf zien zijn aan het manifesteren. Ook de kleuren zijn weer te onderscheiden en de stabiliteit keert langzaam terug. Volhouden is nu de boodschap.

Ik gebruik niet de kreet fatsoenlijk wat mij, na mijn domme fout is overkomen. Het te gebruiken woord is respectabel. Zo is onze zorg, en speciaal in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda En zij hebben mij met bijzonder vakvrouw schap met respect behandeld.

Ik droomde vannacht van al wat mij overkomen is en ontmoette Confucius Hij fluisterde in mijn oor; "Beste Nicolaas Je hebt begrepen wat ik bedoeld heb".

Ik was waarachtig niet alleen dees week. Non Solus.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sonnet

22 juni 2023

Ter herinnering aan het respectabele team dr. Snoek.

Het kan bij het *wel* droog zijn achter de oren.
Je half of niets over droge ogen wil horen.
Een grijze muur van 't ene op het andere uur.
Beeld is verdwenen tevens de eigen infrastructuur.

Eén vakkundig team gaat in de start blokken,
Systematiek, geen paniek, voorkom grotere brokken.
Feiten, feiten.de eerste stappen van hun beleid.
Zij lunchen pas na een gewonnen strijd.

Check, check, zeker, een diagnose wordt gebouwd.
Hier ligt hun kunnen, strijd voor gezichtsbehoud.
Strijd met niet te stuiten onverbiddeijkheid.

Price de Lord, de diagnose en behandeling zijn gesteld.
Met respect aan de rustig geworden patiënt vertelt.
Garandeert discipline in dankbare werkelijkheid.

Nicolaas Overbeeke

Opmerkingen; Het is vele decennia gebruikelijk en fatsoenlijk geweest brieven met geachte enz. enz. te beginnen. Na de Chinese wijsgeer; "Confucius", uit de boekenkast gehaald te hebben werd voor mij et woord respect of respectabel Een prima aanhef. Om deze gedachtegang te volgen raad ik u mijn Website de column; "Non Solus ", te lezen.

WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL/ non solus / 25 Juni 2023

