

Het Kraaiennest Shantykoor



Schip AH000001 : “ De Meander 95 graden Zuid Oost”.

Op de eerste zondag van de maand, gedurende tien maanden van het lopende jaar mogen wij genieten van het matinee concert aangeboden door de stichting: “De vrienden van de Meander”.

Samen met de muziekschool Moz-art, worden muziek programmá's gepresenteerd dewelke een schot in de roos blijken.

Zondag de 8^{ste} mei werd het vierde matinee gegeven, Hiervoor was het Shantykoor uit Zevenhuizen gestrikt. Het past wel in de keuze van de muziek. Moz-art en De stichting vrienden van de Meander hebben voor diversiteit van de muziek gekozen. De keus hiervoor is in afgelopen matinees juist gebleken.

Wij van de Meander.

Plaats nemend met elkander.

Vol verwachting wat zou arriveren.

Zeebonken die ons oudjes willen activeren.

Wij zullen het wel zien in de Meander met mekander.

Het van oorsprong 36 man grote koor.

Staan er plotsklaps 22 klaar voor

80 vrouwen en mannen te gaan behagen.

Met strottengeluid vervormt tot levensvragen.

En geluid dat prettig is voor het gehoor.

!8 zeemansliederen toverden zij voort.

Van de voorraad die zij als ballast aan boord.

Bij zeker nog 70 stuks mee-sjouwen; ‘ Wereldwijd’.

Bij hun tegen stormen en kasteel hoge golven strijd.

Met prachtige stemmen zoals wij nimmer hadden gehoord.

De solo's wil ik graag voor u noemen;

Bob Kesting

Oost West, thuis best. He wild rover. Ketelbinkie.

Henk Dam.

Low bridge ev'rybody.

Jan van der Lugt.

Er is een schip gezonken. Molly Malone.

Herman Henzel.

Santiano.

Ton van 't Hoen.

Roseanne. Het kleine café aan de haven.

Henk Koster.

Le port de Tacomna. The ferryman. Go Lassie go.

Gerard Metselaar.

Ons Kraaiennest. Sonny's Dream De allerbeste kok. Ameland.
Het Koor in afwisseling met solo zee kanjers.. in het bijzonder:

Wat een stemmen.

Wat een maat gevoel.

Wat een mimiek.

Wat een uit- en verbeelding.

Entertainment van zeer hoge kwaliteit.

Het is geweldig dat het Kraaiennest
in 1995 te Zevenhuizen is neder gezet.

Dick v.d. Linde, Kees Wiggers Jan Sleuwenhoek.

Zij werden met naam gezet in het jubileum boek.

Weet ik nu ook wie het ei van de Kraai heeft gelegd.

Dank aan der zangers van- en de dirigenten ,voor de enorme muzikale
ons bevrijdende middag. Wij willen jullie graag in september weer in de
Meander ontmoeten met een geheel ander programma.

Dank aan de Moz-art muziekschool dewelke niet mee deed aan het
produceren van muziek maar wel mede samen met de vrienden van de
Meander meewerkt aan programma en de diversiteit van de muziek.

Dank u wel vrienden van de Meander, speciaal ook dank aan hen die zich
vrijwillig voor ons inzetten. Wij zijn blij en dankbaar.

Wederom dank aan de lieve mensen van het restaurant die paraat op de
zondagmiddag ons verzorgde. Ook der indeling van de restaurantzaal
voortreffelijk geregeld hadden.

Non Solus. Wij waren zeker niet alleen. Wij waren ook samen met ons.



Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel