

Na U en al die anderen.

Het klimaat dat wij als gemiddelde weersgesteldheid bezien.
Dat kennelijk verandert en daarbij bovendien,
om onze planeet voor langer dan wij leven te behouden.
Wij onze hebzucht en trots moeten weerhouden.
En misschien misschien iets beter vooruit willen zien.

Het klimaat dat als een deken de aardbol overdekt.
Onze planeet schijnbaar, wiskundig gesproken; “aselect”.
Onze beschermende deken doet wankelen.
Vermeerdering der broeikasgassen door ons handelen.
Het handelen dat gaat werken als een boemerang effect.

De zon, o die zon als weldadig aandoende bron.
Ons organisch leven met als basis de zon.
Haar stralen doordringen onze atmosfeer.
Belanden na enkele sferen in onze troposfeer.
Daar bijdraagt voor een beschermend ozon.

Ons menselijk heb- en vraatzuchtig handelen,
deed ons gewetenloos eens die ozon laag ontmantelen.
Maar het fossiele moordtuig staat steeds nog te staan.
Het laten verdwijnen bedreigt ons luxe bestaan.
De tijd spoed voort, dus nu, snel veranderen.

Mercurius, ooit de Westerse mythologische handels God. (**)
Noemde de mens een mirakel, dat niet klopt.
Mirakels handelen doet de broeikasgassen groeien.
Straks onze planeet door onze hebzucht zal verschroeien.
Wat is van node dat verdere afbraak ons stopt.

Plato, een mythologische kei, het wonder der wonderen. (**)
De microkosmos, de kleine wereld, als bijzondere.
Pleite als basis schepper, bij ons handelen, de dialoog.
Een der grootsten ons belerende mytholoog.
Wij mogen zijn lessen nog gaande bewonderen.

Ik denk niet alleen te zijn het moeilijk te vinden om veel van het luxe te verlaten. Non Solus.

Let wel dat onze planeet zeker blijft bestaan. Misschien meer dan een miljard jaren?? Als organisme zullen we niet kunnen overleven als we door gaan met het op vreten en vernietigen van onze bestaanszekerheden.



**

Mercurius (in ouder Nederlands ook Merkuur) is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de **god van de handel, reizigers, dieven en de winst**. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat "koopman" betekent.

De kleinste planeet van ons zonnestelsel is vernoemd naar Mercurius.



**

Zoals we hem tegenwoordig reconstrueren verlegt Plato de nadruk van de concrete, materiële wereld naar een achterliggende, immateriële wereld. Als het gaat om 'echtheid' en oorsprong, stelt hij, moeten we daar wezen. De verbinding tussen de huidige wereld en deze achterliggende wereld is onze ziel, waarvan soms wordt gezegd dat (in de Westerse opvatting ervan) Plato de uitvinder is. De beroemdste metafoer van dit idee is [Plato's grot](#). In het kort gaat dit beeld over het gegeven dat we kijken naar een wand met schaduwen die we voor de werkelijkheid houden. We zien niet dat de echte wereld, de wereld van de ideeën is.