

Begrijpende wijs.

De dagen zijn weer aan het lengen.
Het regenwater met hectoliters plengen
op ons toch al doordrenkte landje.
Met het klimaat is er iets aan het handje.
Kan het nieuwe jaar wat bijzonders brengen?

Zeker en met plezier, een nieuwe nering.
Elkaar vertrouwen schenkende regering.
Die het licht in de ogen bij de ander misgunnen.
Alleen achter de eigen doelen runnen.
Is dat wel een juist gestelde bewering.

Alles wat zorgde voor een goed gevulde kas.
Loopt al bijna twee jaren uit de pas.
Multinationals verdwijnen met hun nering.
Er is geld zat zegt deze regering.
We barsten van vele potjes in een geheime kast.

Het jaar dat nauwelijks is begonnen.
Barst van de ideeën die zijn verzonnen,
in de negen maanden praten en praten.
De demissionaire club na adergelaten,
denken; "De tegenstanders zijn overwonnen".

Het na genieten over de met Kerst gelanceerde
James Webb ruimtetelescoop ons tevens leerde,
de wetenschap met dit fundamentele onderzoek,
bijdraagt aan ons verantwoordelijkheid gemoed.
De wetenschap bij onze problemen te accepteren.