

Bevrijding

Vier en zeventig jaar geleden stonden op verscheidene dropping plaatsen vele mensen op de daken van huizen en langs kapot gebombardeerde wegen te zwaaien naar de Lancasters. Dre bommenwerpers die laag overvlogen om voedsel te droppen voor de uitgehongerde bevolking.

Het was 29 april. Dat was het afgelopen week ook en ik moest daarbij weer denken dat toen, in 1945 acht dagen lang, iedere dag het uitstorten van , dat wij het manna uit de hemel noemde, in mijn gedachten herhaalde.

In diezelfde week werd Nederland bevrijd van de onderdrukking en de moordende bezetter.

Wij mogen dit gebeuren van toen in de afgaande week alles ge- en herdenken. Onze jeugd geeft regelmatig aan dat er nog veel ellende en moorden plaats vindt in onze bevrijdde wereld. Helaas zij hebben gelijk en zij trachten wegen aan te geven om deze onheilspellend onvrede te bestrijden, waarvoor ook onze militairen hun leven geven.

Op welke wijze wij dat doen is om het even, als het maar gebeurt.

Voor een ander doel schreef ik een gedicht dat de beruchte week van 29 april tot 5 mei in beeld wil brengen.

Ik wil u dat meegeven bij ons gezamenlijk hedendaags gedenken.

Non Solus.

29 april 1945.

***Dit wordt de grootste dag van leven voor velen.
Honderden bommenwerpers storten het manna neer.
Het ervaren is geweldig en valt als een zegen.
Acht dagen duurde de droppings telkens weer.
Nederland werd op de vijfde mei bevrijd.
Na kommer en kwel, dat velen mochten overleven.
Met dank aan allen die in deze vrijheid strijd.
Hun leven voor de overlevenden hebben gegeven.***