

Moederdag een bijzondere dag der dagen.

Wilt U mee terug gaan in de tijd, acht mei negentien honderd en acht, dat is honderd en tien jaar geleden, dat in de Methodisten Kerk in Grafton, West Virginia, (U.S.A.) de eerste Moederdag aangekondigd werd. Je zou kunnen zeggen aldaar ten doop gehouden is.

Een jaar later, de negende mei negentien honderd en negen werd Moederdag officieel erkend en ingevoerd. Waarschijnlijk van wege belang van, vrij zijn van werk werd tevens de tweede zondag van mei vast gesteld als te vieren Moederdag.

De moeders waren in die tijd zeker op zondag niet vrij van werken, in ieder geval hadden zij de zorg voor gezin meest als volledige last op hun schouders. Er bestond in die jaren nog geen feministische beweging zoals we die na de jaren zestig gekend hebben. Wel is de opvatting gedaan dat door feministisch lijkend gedrag van ene Marie Jarvis druk is uitgeoefend om een gedenk dag voor haar overleden moeder en gelijk dan maar voor alle moeders er door te krijgen. Dat is haar bijzonder goed gelukt.

Stel je maar even voor hoe in die periode gedacht werd over vrouwen in het algemeen in het bijzonder over vrouwen met een moeder rol.

De mening bij overwegend het manvolk over de rol verwachting van vrouwen, helemaal als ze geknecht waren door het huwelijk, zij zijn er voor ons en het heeft ook nog Bijbelse gronden. Afgeleid was hun taak aldus.

Vrouwen moeten werken voor het gezin als moeder.

Vrouwen moeten werken in de huishouding.

Vrouwen werkten ook nog er bij voor schamel loon.

Vrouwen moeten zorgen voor de kleding van het gezin.

Vrouwen werden door de pastoor aan gemoedigd voor meerdere kinderen.

In de Katholieke kerken was dit normaal. In de Protestantse kerken werd het niet aan gemoedigd maar geboorte regeling liet op zich wachten.

Er was een ander probleem dat verhinderde om uit deze levens steil te geraken, de rol verwachting die vrouwen over zich zelf hadden. Het was gewoon hun taak en voor vele vrouwen was het normaal dat de mannen maatschappij de leiding had, veelal op dogmatische gronden met als basis de kerken. Het werd er in geheid

De man stond aan het hoofd van het gezin, het staat in de Bijbel.

In veel gezinnen zorgden mannen wel voor lijdning met de lange ij, maar de vrouwen deden de echte leiding met de korte ei.

Er moest wel met een feministisch fanatisme gewerkt worden om de steil van leven voor vrouwen te gaan veranderen en daar heeft de aandacht voor de moeders danig aan mee geholpen.

Het Moederdag centraal stellen is een goed dat niet alleen de Moeder uit een overheersende 'mannen structuur, maar tevens de plaats van de vrouw in het algemeen duidelijker aan de orde heeft gesteld.

De strijd van de vrouwen, en de moeders gaat vooral om emancipatie en is nog niet ten einde.

MOEDER.

***Ieder heeft een moeder die het eerste van je heeft gehouden
nadat zij de lange negen maanden liep te sjouwen,***

met als enig doel je gezond en goed op de wereld te zetten.

Met vaak, heel vaak te weinig op zich zelf te letten.

Als we dan eenmaal bij ons gezond verstand zijn gekomen.

Daarbij bedenken dat nog niet alle dogma's de vrouwen zijn ontnomen.

Geef extra aandacht aan de moeders die onder ons zijn of zijn overleden,

Help mee aan een betere positie voor vrouwen in alle omstandigheden.

Ik wil deze Non Solus afsluiten met mijn eigen stelling name over het vieren van de Moederdag. Er is later, ja toch wel een aardig poosje later een vaderdag bijgekomen. Voor mij een vaderdag zonder de hoofdletter V. Die vaderdag heeft een commerciële start gehad en is niet ontstaan zoals de Moederdag, uit diepte van zorg en ellende geboren. Dus ik hoef geen vaderdag en alle nog uit te vinden dagen.

Er is maar één Moederdag voor vele moeders die vroeger voor de emancipatie er alleen voor stonden en nu gelukkig niet meer alleen er voor hoeven te staan..

Noot; De Methodisten Kerk of beweging gestart einde negentiende eeuw in Oxford Engeland. Men bracht de aandacht, vooral Nieuw testamenties gericht, op hulp aan armen en misdeelden.

In Nederland is de Methodisten kerk niet als zodanig van de grond gekomen. Vergelijkbaar is wel het werk van het Leger des Heils.

In die zin is het verklaarbaar dat Marie Jarvis middels de Methodisten Kerk goed terecht kon met de idee voor Moederdag.

