

Brandende kaarsjes

Morgen gaan we beginnen aan de laatste twee maanden van een zeer bewogen jaar. Wat is er veel gebeurd en wat is het alles met een sneltrein vaart gegaan. Heel vroeger, het vroeger dat ik nog kan herinneren was er aan het einde van een jaar één dag. 31 december om het oude jaar te gedenken en uit te zwaaien. We beginnen nu alweer Sinterklaas naar binnen te trekken en weten nu al niet meer hoe zijn beroemde knecht heette. Laten wij ons maar houden bij alles wat er in deze wissel van week al en beetje van ouds is gepland.

Ingeslopen en voor de protestantse Nederlanders het heidense Halloween feest en wel op de door hen uitverkoren dag van de kerkhervorming.

De 31^{ste} oktober.

Verschillende organisaties en kerkgenootschappen hebben kritiek op Halloween vanwege het heidens karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, alsmede vanwege het later aangehaalde spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. Het oproepen van geesten is niet toegestaan in de Bijbel. Het oorspronkelijke Ierse gebruik hing weliswaar samen met een Keltische heidense traditie, maar was in wezen op christelijke wijze ingevuld. Tevens kwamen de [horror-outfits](#) op in de Verenigde Staten. Hierbij kwam soms de nadruk op spiritisme alsook de [duivel](#) te liggen bij de versieringen.

Dan beginnen we de week met Allerheiligen, op traditioneel de eerste november. Gevolgd door Allerzielen de tweede november.

Beide gedenkdagen zijn onderdeel van het rooms-katholieke geloof. In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof) een eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag.



Op vooral de tweede november is er de laatste vijf decennia een gewoonte gegroeid voor het aansteken van een kaarsje en

gedenken van eigen dierbaren. Ik doe aan die ceremonie zoals vele landgenoten zeer betrokken mee.

Het is rustgevend , zelfs ook op andere data je overleden dierbaren te gedenken. Laat de kaarsjes maar branden Feestjes als Halloween heb ik niet nodig. Ondanks het indringende corona jaar heb ik gedenkwaardige feestjes mogen beleven en dierbaren verloren. Ik houd het bij vele kaarsjes het jaar door tot en met de oudejaarsdag. En dat is er snel. Dat vind ik toch niet alleen !

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel