

Afkeren contra inkeren

Herinnering 1

Wij mogen meemaken het jubileum van 70 jaar televisie in Nederland. Ik had in die lang vervlogen tijd de beschikking over één der eerste 5 televisie toestellen, gebouwd bij van der Heem in den Haag, met de merknaam ; "Erres" .

Met de zelf gemaakte antenne was het mogelijk de eerste tv zender de huiskamer in te loodsen. Ik meen mij te herinneren twee keer per week, afhankelijk van storing aan de eigen gebouwde antenne, het eigen proeftoestel dan wel de zender. Het was wel een fenomeen.

Herinnering 2

Het geven van herinnering bij dit jubileum lijkt de zuilen galerij van ons omroep bestel wel toe vertrouwt. Ik zag reeds optredens van acteurs uit lang vervlogen tijden. De kwaliteit zal variëren maar dat hoort wel logisch te zijn binnen een tijdsbestek van 70 jaren. De aanvankelijk door velen verdoemde televisie is uitgegroeid tot grote hoeveelheden soepen en ander onnut dat door het dichte woud het moeizaam is de prachtige bomen te onderscheiden. Velen zien niet direct het nut van al het aanbod, echter zij kijken wel. Bijna een ieder heeft één of meerdere toestellen. Wat moet je anders in de lange avonden of dagen uitvoeren. Toch is het een zegen om een deel van het aanbod in kleur en eigen keus te kunnen ontvangen. De nieuwslezers van 70 jaren terug moesten soms met ware doodsverachting het nieuws uitstrooien dat dan drie dagen later de huiskamers indruppelde zij gebruiken dit jubileum vooral door de kijkers te wijzen op hun moed gevaarlijk nieuws te verslaan. Wie goed kijkt met verbeelding naar het heden ziet en hoort de angst van de nieuwslezers. Door technologische verandering en verbetering, leidend naar snellere presentatie van het nieuws en de onstuitbare groei van de sociale media dreigt het beroep van de nieuwsgaarder te verdwijnen. Jammer? Ik denk het niet. Beroepen die met ware doodsverachting uit gevoerd meten worden mogen verdwijnen. Of niet?

Herinnering 3

Door al dat gejubileer dreigt de doorstart van de demissionaire coalitie van de eerste plaats verstoten te worden. Let op! Het is geen doorstart maar een nieuwe start. Starten met de demissionaire club met 90 graden gedraaide andere doelen. Doelen als; de toeslagen affaire, de verkrachte rechtstaat, het klimaat, het Co2, het aardgas, de kernenergie, de migratie, de fossiele

brandstof, wijziging van de kiesdrempel. En nog meerdere doelen. Waarbij regelmatig het Covid-19 of mutaties daarvan haar moordlusten nog niet vergaan zijn. Het Corona is nog steeds een wereld probleem willen de westerlingen dat aannemen.

Mogen de tot verantwoording gekozen overheid ministers en staatsecretarissen hunne verantwoording nemen, daarbij de scheld en verwensing kanonnades oprecht verbannen.

Mogen de tot oppositie gekozenen oppositie voeren met scherpste en passend in de doelstellingen die ons wachten.

Zo zal de democratie wederkeren en zichzelf bewijzen.

Het kan alles weer goedkomen. Of denk ik alleen zo. Non Solus.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel