

## Stilte, of weten wij niet meer wat stilte is.

Stilte in den lande: Het is zondagmorgen 5 september in den vroegte. Ik open de ramen van mijn huisje om een koele lucht binnen te laten en bemerk de stilte. Hoog in de lucht zie ik een vliegtuig die lijkt te zweven want ik hoor het niet. Zonder hoorapparaten is het logisch dat ik minder dan niets kan horen. Ik bedenk dat het goed is om wel eens niets te horen. Zalig zijn de doven die niet horen.

Stilte in den lande: Na een zondags ontbijtje strek ik buiten op deze mooie zondagmorgen de kuierlatjes en zie en hoor alleen de vogeltjes. Zelfs de kerkmensen lijken in bed te liggen en met alle anderen mensen uit te rusten. Uit rusten van een vermoeiende werkweek waar het tekort aan personeel hen parten speelt. Wat raar, hen,, hennen zijn kippen, moet het dan hun zijn. Hen is het lijdend voorwerp en hun is het meewerkend voorwerp, Ze lijken nog te slapen en lijden dus niet en werken ook niet mee. Zalig zijn degene die dit niets wetende mogen ondergaan.

Stilte in den lande: Ik zie de snelweg tijdens mijn vertreden. Er rijden auto's, maar ik hoor geen automobielen. Nog een uurtje dan komen de snelle jongens en ook de meisjes. Ik kan niet zien of het een jongetje of een meisje is. Als ik dichterbij zou komen heeft dat weinig zin. De stilte is geen stilte meer en het sekse vraagstuk wordt door het tegenwoordig gegender zeker nog onzekerder. Zalig zijn degene die denken de stilte voor zichzelf nog stil te houden.

Stilte in den lande: Ik stap mijn stapjes en hoor de stapjes van de andere stappertjes. De ontwakend medelanders, hoe kan het anders, gaan de vrije tijd besteden en verhullen dit nog in de stilte. De stilte dat gekild wordt door verbroken stilte. Zij gaan kerken, sporten, bezoekjes plegen, in de afnemende stilte de hoofdjes legen. Zalig zijn degene die de ander in de ontwakende stilte de rust gunnen die zij noden.

Stilte in den lande: Stilte die wordt versneden door gebrul, gejoel, razernij, onbeheerste zegen na het zien van evenementen. Haat zaaien naar bedrijven waar we van vreten, scholieren opjatten met groene leugens. Zalig zijn degene die het hoofd koel hielden en het verstand bewaren.