

Vervloeken, gedogen of weglaten.

Ik las in het dagblad Trouw, de zaterdag editie een artikel dat omschreef hoe eenvoudig wetenschap kan zijn , sterker nog, is.

Het bijzondere artikel verhaalt over een uit gegeven boek dat de aandacht vestigt op de monnik William of Ockham, die leefde van 1285 – 1347.

Een boek geschreven door Mc Fadden, hoogleraar genetica aan de universiteit van Surrey in Groot Brittannië' hij is tevens een der grondleggers van de quantumbiologie. Specifiek gericht op het menselijk bewustzijn.

Feitelijk werkte het merendeel der gevestigde of geroepene monniken in de kloosters en kloostertuinen aan probeersels en verbeteringen aan (toen al) te verbouwen voedsel . Ockman hanteerde een scheermes, geen metalen scheermes ,maar een filosofie dat aan scherpte niets heeft verloren in de zeven eeuwen na zijn wetenschappelijk monniken werk.

Ockham botste tegen beschrijvingen, een erfenis der geleerden als Archimedes, hoe voorwerpen te beschrijven. Een voorbeeld maakt dit duidelijk; Een kers is niet alleen rond maar ook nog rood en sappig maar ook onderdeel van het universele kers zijn. Deze rijke kretologie zijn geen bestaande entiteiten van de kers. Er is veel rood en veel sappig.

Ockham hanteert zijn scheermes en maakt gehakt van de opvattingen der vroegere filosofen. De basis wordt gelegd voor het wetenschappelijk beschrijven en omschrijven van al datgene dat leeft en groeit ons steeds weer boeit.

Wie lacht niet die de mens beziet.

==Ik heb smakelijk gelachen na de opmerking van de ruimschoots verspreide foto waar Wopke (Hoekstra) met zijn Pa en Moe (Rutte en Kaag)naar het strand zal gaan. Het scheermes van Ockham zou een ander werk weekeinde voor de ons leidende ministers geleverd hebben.

==Ik heb smakelijk gelachen bij de viering der traditionele Prinsjesdag. Het had eenvoudiger gekund, zelfs zonder de Koning. Veel soesa kan misschien worden uit gesneden met het scheermes van Ockham.

==Ik heb smakelijk gelachen hoe onze Tweede Kamer het weer voor elkaar krijgt de beschouwingen over Prinsjesdag, de begroting, tot een gapende vertoning te maken. Door blijven zeiken over al duidelijke zaken tot na middernacht.. Het scheermes van Ockham zou wonderen veroorzaken.

==Ik heb smakelijk gelachen hoe wakkere lieden proberen een regering te formeren. Wel moeilijk met 17 partijen en graaiende liefhebbers voor het

torentje. Heb geduld beste mijnheer Remkes. Zet het scheermes van Ockham maar op je verlanglijstje voor Sinterklaas.

==Ik heb smakelijk gelachen hoe in de haast vervlogen tijden geslepen lieden de waarheden van werkende liedenweg waaieren in de nietszeggendheid. Toeslagen affaires verkrachting der rechtstaat. Het scheermes van Ockham had veel ellende kunnen voorkomen.

==Ik heb smakelijk gelachen om de onderlinge hevige strijd der coalitie genoten. Kretologieën als gedogen, ander en nieuw leiderschap, Weg met het CO2, weg met de boeren. Het scheermes van Ockham wordt gebruikt door de boeren.

==Er valt nog meer te lachen voor hen die lachen willen en kijkend naar de puinhopen wel moeten lachen om te overleven.

Er valt niet altijd te lachen

==Ik ben teleur gesteld over de nieuwsgaring die al bezuinigende in opdracht bij de NOS gedeponereerd. De nieuwslezers, brengers worden dagelijks voorzien van gesponsorde nieuwe kleding. De kwaliteit van de nieuwsgaring laat te wensen over Het scheermes van Ockham hebben zij niet nodig. Zij scheren zich elektrisch.

== Ikje ben teleur gesteld over onze demissionaire minister president. Hij ruimde enige jaren terug met grote voortvarendheid een groot aantal verpleegkundigen. Hij scheert zich haast zeker elektrisch. Laat staan ooit iets geleerd te hebben van het scheermes van Ockham. Hij moet tijdens zijn studie geschiedenis toch wel enige weet hebben verkregen van over scheermes van Ockham.

==Ik ben diep treurig als ministers en Kamerleden elkaar continue wantrouwen ongeganeerde scheldwoorden elkaar toe wensen geen geduld betrachten. Zeer weinigen van de door de kiezers gekozenen, voor hun speeches te beginnen het scheermes van Ockham niet gebruiken er geen weet van hebben of er geen weet van willen hebben.

==Ik ben diep teleur gesteld als ik confronterend Kamerleden zie overvloeien van na-ijver, eerzucht en geen enkel blijk van liefde kunnen tonen.

Over William Ockham is een boek verschenen in Nederlandse vertaling. "Leven is eenvoudig".

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel