

Non Solus

8 augustus 2021

Een ommetje maken.

Het is weer eens vakantie, althans dat hoor je allerwege. Het invullen van vermeende vrijheid daar is al meer dan een jaar op gewacht. Toch zijn er nog zeer velen met geen vakantie door verschillende oorzaken. Door ziekte, door geen vaccinatie vrijwillig of anders, door financiële problemen, door ziekte van partner dan wel kinderen. Kortom, dus waarschijnlijk zeer velen Blijven thuis, ik doe dat ook. Ik ben vaak in staat mijn zegeningen te tellen zoals dat netjes heet. Ik ben ook vaak, heel vaak soms, in staat mijn beperkingen te tellen.

Feitelijk doen de vakantie vierders niet anders dan een ommetje naar huis maken. Uitgerust, voldaan en weer met zin er tegen aan te springen. Het kan ook: Niet uitgerust, hoeft gelukkig niet meer op dat rottige hotelbed te overnachten, Hoef ik gelukkig niet in die zeiknatte rot tent. Het uit huis verblijf kan kort of lang ook beslag leggen op je vrije eigen tijd. Hopelijk voor allen een omweggetje weer terug naar huis. Te hopen is dat de wetenschap en diegene die geacht worden leiding geven aan de nog niet vergane virus uitspattingen goed zich zelve hebben terugvonden.

De thuisblijvers hebben hopelijk ook een omweggetje kunnen maken en zich kunnen verbazen over de goud en zilver delvers en de brons gieters bij de Olympiade Tokio. Op dit moment van schrijven al 36 medailles. Meer dan de Duitsers en de Fransen. Misschien heeft Nederland zoveel medailles door dat de thuisblijvers massaal televisie kijken.

Ik gun u rust al of niet in het verre of het nabije. Ik wens u rust in het geëigende huis waar anderen naar verlangen. Ik geef u na te denken aan de onderontwikkelde aardse gebieden. De mensen in beroofde vrijheid, de landen zonder vaccinatie, de mensen levend onder dictaturen al of niet met vermeende goden.

Wij tellen thuis of op het vakantie adres onze zegeningen. Dat zijn er zeer velen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

