

Non Solus

15 augustus 2021

Soms mis je die eens dicht nabije ander even niet.

Het kan je zomaar overkomen, na enig gewinnen en over winnen van diepte punten in het leven van jezelf, zegeningen je overkomen. Het is mij gebeurd in een kortte periode in crescendo naar een climax gaan, zo magnifiek en heftig, ik moet dit wel met u delen. Het was veel, het voelde als drie explosieve gebeurtenissen.

De personages zijn directe familie leden dewelke ik met de eigen namen wil noemen om de echtheid te waarborgen.

Explosie één: Een zeil gebeuren op niveau.

Mijn jongste zoon Nico en zijn dochter Cindy, zijn al Nederlands zeilkampioen in de Randmeerklasse, presteerden het op bijzondere wijze de eerste plaats te behalen , Randmeer klasse, in de afgelopen 85^{ste} Sneekweek. Door een soort van video livestream van de hand des mama en vrouw Inge. heb ik en vele met mij de drie races kunnen volgen middels achtereenvolgens een tweede, vierde en eerste plaats . De twee rakkers behaalden deze eerste plaats door een uitgesproken zeil-gedurfde zeiltechniek die in de zeilwedstrijd sport uniek mag heten. Nico en Cindy doen er goed toe meer over hun ideeën te publiceren. Bij de Sneekweek maak ik als thuisfront altijd gedichten. Optredend als de weergod Pluvius. Uit het gedichten bundeltje van die dag licht ik het volgende toe en wil ik benadrukken dat wedstrijd zeilen meer inhoud dan een bootje sturen.

Met afgewogen kansen en ijzersterke wil .

Manoeuvreerden Cindy en Nico vandaag, non stop.

Naar het verlangde niveau, Pluvius werd stil

Cindy en Nico bereikten de nationale top..

Zij beiden voldoen, (Pluvius) de Topklasse paskwil.

(Voor Pluvius met de betekenis van paskwil als pamflet en idioot lijkende vertoning. Pamflet met de mededeling ; “Deze zeilers voldoen aan alle eigen schappen om tot de topklasse van wedstrijd zeilers toegelaten te worden.

Met de betekenis van zotte grap, Bij aan de wind zeilend onder de waarschijnlijk op de eerste plaats liggende tegenstander ruim onderlangs passeren en toch als eerste finishen,)

Explosie twee: Belangrijke beslissing op jonge leeftijd.

Van de zes kleinkinderen is de jongste, bijna 14 jaren jong, Christopher, geboren en getogen in Oostenrijk, Gablitz, groot liefhebber van de voetbalsport, met name keeper. Ik heb hem kort geleden sinds bijna twee jaar gesproken , echt gezien en gevoeld. Het virus werkte ons tegen.

Wij hebben Christopher en ik, met zijn papa Henk en zijn mama Elisabeth gesproken over zijn plannen en hopen, toegelaten te worden tot de

academie van gymnasium en voetbal opleiding richting top van de Oostenrijkse voetbal wereld. Na twee jaar elkaar niet zien was hij uiteraard groter gegroeid maar was zeer overtuigend over zijn toekomst plannen. Ik heb nog een kleinzoon, Robin die de top Internationaal Volleybal heeft gehaald en daar ook zeer jong die sport al gekozen had, maar veel later als definitief met een interen opleiding aan begonnen was.

Verrassend was hoe hij mijn tegens voor een zo jonge leeftijd pareerde. Hij beloofde mij als de zaken voor hem rond kwamen hij mij zou bellen. Bij ons afscheid viel mij niet alleen zijn fysieke groei maar vooral ook zijn psychische mentaal groter worden, Ik realiseerde mij, wat ik bij al mijn oudere kleinkinderen gezien had dat bij de volwassenheid van jongeren steeds eerder aan de bel getrokken gaat worden.

Dat bellen over zijn besluit gebeurde enige dagen geleden. Hij vertelde dat de academie hem wilde toelaten zelfs enthousiast over zijn kunde en mogelijkheden waren en hij zelf mocht besluiten over het klaren van deze belangrijke beslissing.

Hij heeft mij verteld dat hij besloten had na uitvoerige discussie deze opleiding te gaan volgen. Zijn eigen keus en besluit op zijn jonge leeftijd maakte mij blij door zijn belangrijke stap naar volwassenheid. Het voelt of hij zijn puber zijn wil overslaan. Dat hoeft niet erg te zijn, dat heb ikzelf ook gedaan. Met felicitatie mijnerzijds hebben we de discussie gesloten met de hoop dat ik als zijn oude Hollandse opa Nico het mag beleven hem op top niveau eens te zien keepen in een internationale voetbalwedstrijd, We hebben volwassen afscheid genomen. Het gaat hem lukken. En ik? Ik ben gemotiveerd om mijn beweging training te volharden om eens te zien wat hij wil.

Explosie drie: Eindelijk naar de echte eenheid.

Deze vol twijfels behangen gebeurtenis heeft uiteindelijk voldaan aan een methode van handelen welke voor mij in mijn , lang geleden turntijd een belangrijke methodiek was. Mijn tweede kleindochter Cindy en haar vriend en toe verlaat Dirk-Jan zijn 16 augustus eindelijk getrouwd na deze feestelijke gebeurtenis twee keer uitgesteld te hebben.

Op You Tube is door de Nico de papa van Cindy vandaag al het één en ander op film geplaatst waar door ik mij kan beperken tot de kern en de mij zeer emotioneel geraakte momenten tijdens het bijzonder huwelijk en het geweldige feest gebeuren in het kasteel Wijenburg te Echteld.

Er passeerde een volgorde van handelen die voldoet aan drie stappen bij het organiseren van grote activiteiten te weten; Inleiding , Kern, Kalmering. .Zaterdag de 14^{de} 15 uur starten hoofdzakelijk familie en een kleine selectie vrienden. Daar heb ik met mijn derde kleindochter Celine een sketchje tijdens het diner mogen uitvoeren. Ik heb daar het grote belang van bepaalde vrouwen, mijn overleden Toos, Inge, Cindy en mijn toeverlaat

Celine op met humor gevulde wijze eer kunnen bewijzen en duidelijk kunnen maken waarom en waardoor het mij zo goed gaat. Deze zijde van mijn medaille heb ik weer uit de kast mogen halen door de moed en kracht van Cindy en Dirk-Jan in de zware afgelopen corona tijd. Deze avond ging voor mij als de inleiding van een groot komend gebeuren. Naar bed gaande miste ik Toos niet zo zeer om mijn verhaal te vertellen. Zij was er die avond voelbaar bij. Zondag de 15^{de} Rond 12 uur starten met lunch en aangepaste ceremonie, receptie en diner met feestavond. Aangepast aan de nog heersende corona regels. En de verschillende aantallen bezoekers. De niet genode, door deze regels kunnen middels You Tube veel gaan zien van het enorme gebeuren. Het overkwam mij en velen blij, verrassend jonge luiden van weleer te ontmoeten als volwassen vrienden van Cindy en Dirk Jan. Al getrouwd en met kinderen. Ik beleefde ook menigmaal zeer emotionele momenten. Mij was door het bruidspaar gevraagd iets te zeggen. Dat heb ik graag gedaan. Ik heb met mijn limericks iets mee willen geven. Bovenal met de toelichting. Als lezers de complete speech willen lezen stuur mij uw email adres.

**Geloof, iets dat niet is te omvatten
in je handen, of betrekken in debatten
Geloven in jezelf en die dicht nabije ander,
geloven in je beiden, geloven in elkander.
De kracht van geloof niet onderschatten.**

**Hoop, komend van een gunstige biotoop
vele kleuren op jullie gedane levensloop.
Gezondheid en geluk deel mag worden,
bij het nemen der komende vele horden.
Na elke horde een nieuwe kaleidoscoop.**

**Liefde, het belangrijkste in ons leven
Sluimerend al in de genen geweven.
Cindy, Dirk Jan, verbonden, als twee gelieven,
kunnen stormen en ruwe zeeën door klieven.**

Ook wij willen jullie met liefde omgeven

De interpretatie over de zeer bekende Bijbeltekst is, lieve Cindy en Dirk-Jan van jullie oma Toos en opa Nico zoals zij die vaststelden 14 jaar na hun huwelijk. Het was de datum 30 juni 1969. Wij hebben de vrijheid hoe te interpreteren en het van elkaar te respecteren. Maar de liefde en alleen de liefde is de belangrijkste. Een prachtige dag met tweemaal een geweldige bands zelfs een super DK Bob. Ik noem deze dag een krachtige en mooie kern.

Een pronkstuk van organisatie en kwaliteit Hulde zeker voor de ceremoniemeesters, het echtpaar Judith en Mark. Er school verborgen kwaliteit van Anne en Rick de eerdere ceremoniemeesters die door het uitstel van dit huwelijk en het ook de komst van hun baby hun opdracht moesten terug geven.

Maandag de 16^{de} Voor een resterend kleiner groepje rond 9 uur ontbijt in het kasteel. Aansluitend de door de wet verordeneerde trouw aan elkaar te bevestigen en tekenen.

Ik hoopte dat deze plichtmatige gebeurtenis als kalmering bij het laatste gezelschap over zou komen.

De buitengewoon ambtenaar Jan Jaap Schmitz van de gemeente Echteld heeft in alle opzichten voldaan aan de idee, althans volgens mij, grote gebeurtenissen te herkennen aan een duidelijke inleiding en buitengewone kern en een indrukwekkende kalmering.

Door een ontmoeting van de echtelieden met deze humorvolle en ernstige ambtenaar kon een band met het feest gezelschap ontstaan. Het was alsof de heer Jan Jaap een lang bestaande kennis was van ons nu echt wordende echtpaar.

Langzaam is het resterende feest gezelschap huiswaarts gegaan en was het feest gedaan.

Ik mocht mee gaan in hun vreugde, niet als toeschouwer maar als deelgenoot. Er waren verschillende gasten die mij gevraagd hebben geef ons jou recept voor ouder worden .

Dat kan ik niet, ik weet wel dat vele feestjes geven en maken, zuinig zijn op je lichaam en je geest, al een goed begin is. Daarnaast zoek elkaar jongeren, ouderen, niet op je beurt wachten , communiceer.

Doe wat! Ik was waarachtig niet alleen. Mijn geliefde overleden liefde was voelbaar op vele momenten ook aanwezig. Non Solus.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel