

Terug naar het verre en dichterbij verleden.

Onze ter beschikking staande, of wel onze opdringerige media overgiet ons meer en meer met het fenomeen complot. In de meest negatieve zin.

Troost u er is ook en meer dan wij denken het complot in de meest positieve zin, zoals ik de laatste weken heb mogen ervaren.

Mijn lieve kleindochter Cindy die haar door het corona virus uitgestelde huwelijk met haar uitverkoren vriend Dirk Jan, de 15^{de} augustus gaat uitvoeren, werd verrast. Verrast door een vrijgezellenfeest, georganiseerd door vriendinnen die een enorm complot hadden gevormd. Velen worden in een dergelijk complot betrokken, zowel doeners als niet doeners. Ik was zo een niets doener en heb enorm kunnen meevoelen en genieten van de voorgeschiedenis en de start van het vrijgezellenfeest.

Over de zin of onzin van dit geweldig gebeuren en daar iets van te menen is het goed terug te gaan naar de oorsprong, dat lang geleden plaats ging vinden.

Het ontstaan van de vrijgezellenfeesten (bron Wikipedia)

Hoe is het **vrijgezellenfeest** ontstaan? Het vrijgezellenfeest was van oorsprong al aanwezig in meerdere culturen. Het heeft dus niet een bepaalde tijdstip van ontstaan. Het vrijgezellenfeest die wij nu kennen was natuurlijk ook niet hetzelfde als in de vroegere jaren. De vroege jaren van de Griekse oudheid in de 5^{de} eeuw.

Die Spartanen hielden alles wel nog binnen de perken. Het was een deftig diner waarbij de kameraden toostten op de vrijgezel. Toegegeven: als ze al hier waren geraakt, verdienden de mannen wel wat rust. De Spartanen gooiden tenslotte ook zwakke baby's onverbiddelijk van een berg.

De band tussen de vrienden stond altijd al centraal en ook het afscheid van de laatste 'vrije' momenten is van alle tijden. Het is nog maar recent dat de vrijgezel een avond of een weekeinde lang alles doet waarvan hij de dag nadien afscheid zal nemen: strippers, gokken en overdadig drinken. Nu ja, toch zeker de strippers! Het is een test voor de komende geloften maar bovenal een uitstekende manier om de vrijgezel te plagen met allerlei fratsen. De beste vriend krijgt namelijk de eer om het feest te plannen en dus staat de vrijgezel een avond vol verrassingen en, laat ons eerlijk zijn, ook wel eens vuiligheid te wachten.

Vrouwelijke vrijgezellenfeesten

De vrouwen hadden voor een lange tijd een gevoel dat zij dit niet konden doen, uitgaan zoals de mannen. Door de jaren heen is het feminisme erg toegenomen. Wat normaal mannelijk was moest nu ook vrouwelijk worden.

Door deze eisen en na veel protesten werden de vrouwen ook wat rebelser. Het gevoel dat ze niets minder dan de mannen konden verdween en zo begonnen ook de vrouwen met wilde feestjes en eindeloze nachten

Vrijgezellenfeestjes nu

De vrijgezellenfeesten van nu zijn een stuk heftiger en sensueler dan vroeger. Nu is het erg gebruikelijk om uit te gaan en om te drinken tot je niet meer kan. Een vrijgezellenfeest in een kroeg is dan ook erg gebruikelijk. De vraag is nu waarom? Alhoewel de mannen deze activiteiten al wel eerder uitvoerden, was dat niet van toepassing bij de vrouwen. Natuurlijk betekend het niet dat elke **vrijgezellenfeest** gaat om het drinken en gek doen, hoe een vrijgezellenfeest verloopt hangt natuurlijk van de bruid/bruidegom af. Als je in België het vrijgezellenfeest viert dan is er een houdbaarheid datum van 90 dagen. Binnen die 90 dagen moet het huwelijk plaatsvinden, anders een nieuw feestje.

Vrijgezellenfeestje Cindy



De eerste verrassing was de ontvangst in Cindy's ouderlijk huis, waar ook verdere instructies het zware weekeinde openen. Cindy met gele banaan. Het zou leuk zijn dat een verhaal van deze geëmancipeerde dames in Wikipedia zou verschijnen. Of in mijn site. Vrouwelijke feesten zijn er sinds de jaren 60.

