

Non Solus

18 juli 2021

Mijn dromen, dat zijn er velen, sluiten veelal naadloos aan op werkelijke gebeurtenissen die ik mee maak dan wel middels nieuwsgaring tot mij neem. Ik had de voorbije nacht een droom, een droom tussen angst en blijdschap in.

U moet bedenken dat ik door omstandigheden woon in de diepst gelegen polder van Nederland, de Zuidplas, in het plaatsje Nieuwerkerk aan den IJssel. 6.65 meter onder ANP.

Ik droom en zie dijk doorbraken via televisie beelden van de Lek door stuwing van massaal water der rivieren en door storm en extra hoogwater van de Noordzee. De televisie stopt, het is donker en er is luid geschreeuw. De ramen worden in de sponningen verplettert en kubieke meters water sleuren al mijn hebben en houwen naar buiten. Ik wordt wakker, althans dat hoorde ik later, en lag in een veldhospitaal ergens in Noorwegen.

Na weken ontwaak ik echt en ga het werkelijke ramp verhaal horen. Heel de gemeente Zuidplas ligt nu echt op de boden van de in 1841 droog gemaakte Zuidplaspolder. De kans van overleven voor mij is klein. Ik dacht aan de nieuwe burgemeester van Zuidplas die kort geleden een goed gevoel had dat er weer toch een nieuw dorp in Zuidplas zou verrijzen. Hoogmoed komt ten val Ik bleek de enige Zuidplasser die misschien de ramp ging overleven.

Ik ontwaak in mijn eigenste bedje, gewekt door het altijd weer opkomende zonnetje dat vriendelijk tot activiteit nood. Mij realiserend dat de wereld toch veranderd. Hier in de gemeente Zuidplas dit jaar de idee dat er geen klimaat verandering is maar de ouderwets zomers weer terugkeren . Niet te warm voldoende water, niet zeuren Maar nog maar net 200 km. hier vandaan een onvergetelijke ramp. Doden na de corona strijd, alles van het ene moment op het ander weg, er is niets meer. Wat moet gebeuren, wat gebeurd er. De vele goden die wij vroeger kenden zijn netjes geliquideerd. Mijn opa wist dar er maar één God was. Maar de ellendige zaken door duivelse geesten werd veroorzaakt. Het corona gebeuren heeft ons duidelijk gemaakt dat onze heilige wetenschap het ook wel eens af laat weten.

Blijft het vertrouwen in ons zelf en doorvechten tegen de domme besluitvorming om ons heen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

