

# Deze Week

2 mei 2021

## De laatste deze week.

Mijn probeersels van uit de kantlijn geschreven.

Ondernemingen en overheid bekritiseerd.

Niet zo moeilijk er valt genoeg te beleven.

Ach wat niet weet, dat ook niet deert.

Ruim 160 “deze weken” mocht ik produceren.

In die jaren wel eens aan mij zelve ging vragen.

Of ondernemers en overheidsrakkers kunnen leren.

Hoop, liefde in voor- en tegenspoed aan te dragen.

Mijn aan de kantlijn gegeven kritieken.

Goed bedoelde handreikingen met een plus en min.

Zij maalden wekelijks door als molenwieken.

Afvraged geef dat plussen en minnen nog zin.

Het is terdege goed de rakkers te kritiseren.

Te vaak zijn er misbaksels voort gebracht.

Die staande op voetstukken blijvend oreren,

over het recht dat naar believen wordt verkracht.

Gelukkig mocht ik ook goede rakkers prijzen.

Zonder opsmuk kozen voor verantwoordelijkheid.

Het is moeilijker de onkundigen aan te wijzen.

Met gecamoufleerde en verborgen ondeskundigheid.

Met plezier heb ik drie jaren mogen schrijven.

Over alles wat mijn gemoed beroerde.

Dat iets van mijn dichtsels mag beklijven.

Vooraf de dichtsels die licht ontroerde.

Mijn leeftijd van 92 jaren, bijna 5000 weken.  
Zegt mijn verstand te stoppen met kritiseren.  
Ik ben op het onwillige eigengereide uitgekeken.  
De arrogantie bij vele rakkers blokkeert het leren.  
Gelukkig passeerden ook mooie en goede zaken.  
Van leiders met rechtschapen leiderschap.  
Waar mede een voortvarend land wordt geschapen.  
Ontkrachtend de problemen stap voor stap.  
doorgaan in de column "Non Solus". Niet alleen.  
Blijft, om de kern van ons leven te centraliseren.  
Elkander helpen op de wegen met de vraag waarheen  
Wij kunnen met elkander nog heel veel leren

Het gaat u wel lezers van "Deze Week" en dank voor uw aan dacht.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel