

Hemel bestormen

Soms wordt je op je gaande weg terug gezet door een niet directe actie van jezelf. Weer terug bij af, of verlaten van activiteiten die gewoonte trekjes verkregen en je wel laten twijfelen. Veranderen of stoppen.

Door gesprekken met anderen, bekenden dan wel minder bekenden, ontstaat een beeld dat de ingeslepen gewoonte klip en klaar maakt, dus weg er mee. Het overkwam mij met nog twee andere gebeurens.

Vroeger droomde ik vooral in perioden waar ik meende actief te moeten zijn. Dat gebeurt de laatste tijd meer en zelfs steeds meer. In de mooiste dromen kon ik vliegen, als een vogel, heerlijk vrij, gewoon met arm en been bewegingen. Het is mij kort geleden weer overkomen een prachtige heerlijke rustige, zwevend op de thermiek, de weg zakkend wereld bekijkend. Plots op een hoogte van een 500 meter lichtflitsen waar letters uit voortkwamen: "wegens corona niet hoger, stop"! Dan maar zakken.

Zweef ik boven het Catshuis, op zondag morgen en boven het aangrenzende park en zie daar vier mensjes in het gras zitten. Na mijn landing zie ik Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert Segers. Zij zaten rond een van takken gemaakt altaartje, waar Segers een soort van kerkdienstje had gehouden en de andere drie de zegen had gegeven.

Wat is hier gaande onderbrak ik de stilte en verrassing van mijn nederdalen uit de ruimte.

Gert Segers vertelde dat, op weg naar het Catshuis hij de geest ervoer hen de aanzittende personen op deze zondag morgen niet met de andere ministers vergaderen maar alleen een gesprek zou plaatsvinden.

Beste Gert, Sigrid wat is dit, jullie hadden het toch gezien met Mark.

Wopke nam het gesprek over en vertelde het hun overkomen wonder.

Op weg naar het Catshuis hadden zij, alleen de aanzittende vier fractieleiders, lichtflitsen gezien die letters vormden waarmede te lezen stond: " **Mene mene tekkel ufarsin**". Gewogen en te licht bevonden.

Aan gezien Gert Segers de meest Bijbelvaste persoon van ons vieren is heeft hij ons duidelijk kunnen maken wat de waarschuwing betekent. Wij willen alle vier weer op het te rechte pad verder en naderen door ons overleg het moment van keren op onze uiteenlopende wegen.

Dank u wel, ik ga verder, gaan jullie nu echt weer werken, aan de problemen, Stikstof, Corona, Klimaat, Energie en de Economie.

Naar huis zwevend met een goed gevoel werd ik na de landing in mijn bed, gelukkig weer wakker. Gelukkig kan twee betekenissen inhouden.

Voor mij was het Gelukkig het derde gebeuren in dit verhaal.

