

Beroofd van de vrijheid

Wij begonnen met elkaar deze week op maandag de 10^{de} mei voor nog velen een gedenkwaardige dag. De dag waar voor ons, 81 jaar geleden, door de laffe overval van Duitsland op ons goedgebouwde Nederlandse volk de vrijheid ter ziele werd gebracht.

Er werd gedacht dat de oorlog die heus begonnen was wel snel afgelopen zou zijn door de bemoeienis van Engeland en Frankrijk. Niet dus, het neutraal en pacifistisch willende Nederland werd voor vijf jaren beroofd van haar vrijheid. Ons koningshuis werd samen met de Nederlandse regering overgebracht naar Londen om vandaar uit het Nederlandse constitutionele land te blijven regeren.

Koningin Wilhelmina heeft, zoals Winston Churchill het eens uitgedrukt heeft, als enige daadkrachtige man van de regering zich ingezet voor het weer vrijkomen van Nederland.

De vrijheid en levens rovende nazies hebben door hun angst zaaiende oorlog misdaden de liefde voor de Oranjes doen versterken, dat na de bevrijding gestalte had gekregen bij Koningin Wilhelmina.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Vrijheid was voor en direct na de oorlog alleen mogelijk door de gebondenheid aan en met de Kerken, met het Oranjehuis en met de gebondenheid aan de sociaal; opkomend arbeid bewegingen. Het communisme werd de nieuwe vrijheid berover.

De invloed van de kerken en van de Oranjes en de arbeiders organisaties is de afgelopen decennia, de voorbij gegane generaties, afgenomen, zo niet verdwenen.

Het individu heeft de macht gegrepen onder de schijn van mijn vrijheid.

Gelukkig is bij de individuele vrijheid voor velen het samen zijn niet verdwenen.

Mogen wij de tiende mei 1940 de dag van onze vrijheid beroving en de generaties latere veranderingen bij het fenomeen vrijheid blijvend gedenken.

Maar die veranderingen blijvend bezien in de context van die generaties en vrijheid niet hoeven te zien als gebonden zijn aan Oranjes, Kerken, politieke partijen of de eigen individu. Wij wel met vrijheid de binding en verantwoording hebben voor en met elkaar.

Denk ik er alleen zo over? Nee toch! Non Solus

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel