

## Non Solus

25 april 2021

De onzekerheden en de vele twijfels over onze crises maken veel mensen zenuwachtig, onzeker en instabiel. Het hoge woord is er uit. We worden blij bij de nieuwe wijze van het presenteren der versoepelingen en vertrouwen de boodschappen maar voor een deel. Maar ook de boodschappers. Het gaat soms zo ver dat de boodschapper van de slechte berichten de schuldenaren gaan worden. Maar als er een goede boodschap komt wordt de boodschapper gewantrouwd.

Wij zijn moe en der dagen zat en weigeren na te denken over mutaties van het virus en over de kansen dat de techneuten in hun toch wel wijsheid al oplossingen daarvoor in petto hebben. We zijn niet meer geschoold, dan wel getraind om tegenslagen te pareren en met geduld elkander willen ondersteunen. Wij willen feesten en schakelen feesten automatisch in als verworven vrijheden. De komende week gaat de soap van de overheid weer van start. Dat de positiviteit mag zegevieren en het geloven in de oplossingen die technisch mogelijk zijn vragen om voortvarendheid en geduld, zal ons overeind helpen. Maar ook bij het tegengaan van opkomend negativisme elkander helpen overeind te blijven.

Kijk naar de komende week eens niet naar de donderdag soap over liegen en niet meer zo goed iets herinneren. Kijk dinsdag op Koningsdag naar viering in Eindhoven. De Tech Campus zal demonstreren hoe groots en hoever in Eindhoven de techniek is gevorderd. Het is een absolute aanrader waar we verbijsterd naar mogen kijken. Kijken hoe ver wij en wat wij technisch kunnen. Nederlanders in Nederland wat kan er geweldig veel in jullie land.

Ik weet zeker dat ik niet alleen de Campus activiteiten ga bekijken, Non Solus.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

Met opmerkingen [01]: