

# Non Solus

11 april 2021

## Oud en Nieuw.

Vele mensen zoals ik nu weer mocht ondervinden, vieren twee maal in een jaar Oud en Nieuw. Mijn één jaar jonger broertje wordt door mij als pechvogeltje gezien omdat hij het maar één maal per jaar mag doen. Als je dan ook nog van plan ben 100 jaren in onze hectische wereld mee te wil draaien dan mis je toch mooi 100 feestjes. Als die feestjes zo mooi zouden zijn als mijn Oud en Nieuw viering dit afgelopen weekeinde, Dan mis je ontzettend veel.

Mijn leeftijd van 29 jaar vergeleken met mijn, met de eenvoudige naam Arie, 28 jarig broertje geeft een verschil van 1 jaar. De als grapjas geboren Arie feliciteerde mij met mijn 29<sup>ste</sup> verjaardag maar had de twee cijfers 9 en 2, mijn echte leeftijd, gewisseld en was ik dus 29. Hij is grappig maar ik ben slim en draaide de cijfers van zijn leeftijd 82 ook om en werd het verschil één jaar en hij dus 28 jaar oud. Zo zijn ouderen, bejaarden, leuk bezig. Dat heeft niets met hun leeftijd te maken want dat verschil van 1 jaar is er hun gehele leven al vele malen voor gekomen.

U begrijpt ik heb op de tiende april mijn 92<sup>ste</sup> verjaardag mogen vieren mijn 93<sup>ste</sup> levensjaar op de elfde april mogen starten.

Door slimme en intelligente corona proef trucjes van mijn dochter Inge en door strenge duidelijke corona regels van mijn kleindochter Celine, een meer en meer door de wol geverfde virus kenner. Aangevuld door organisatie talent en kok Cindy, zie daar een fundament voor mijn zeer mooie, kunstig gespreide jaarwisseling.

Bezoek gedrapeerd en getest ikzelf gevaccineerd. Vele gelukwensen in de vorm van mooie kaarten, Whatsapps en Mails en telefoon Audi en video, het was al te gek. Ik geef ook op deze weg mijn dank aan allen die mij zo verrast en blij gemaakt hebben. Dank jullie wel. Ik wil een gezegde, ontvangen van Els, mijn hulp, graag met U allen delen.

### RECEPT VOOR VRIENDSCHAP

- 1 scheut zorg
- 2 lepels geheimen
- 1 snufje humor
- 1 ons vertrouwen
- 2 kopjes begrip

### BESTROOIEN METRESPECT.

Lieve groet Nico, ik was waarachtig niet alleen. Non Solus.

Nicolaas overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

