

Deze Week

7 maart 2021

Beloofd

Over een week mogen wij gaan stemmen.
Het verdomde covid-19 kijkt nog toe
naar wat we stemmen en ook nog hoe.
Met regels om het virus te remmen.

Uit zeven en dertig partijen te gaan kiezen.
Wat nu, als je niet verder dan tot tien kan tellen
op een stembrief barstens vol met tabellen.
Van de 37 aanvoeders moeten er 36 verliezen.

Vier partijen moet voldoende wezen.
De linkse rooie en de liberalen
de Christenen met de geëigende verhalen.
De rest in de vierde, u heeft het goed gelezen.

Het valt niet mee voor al die rakkers
van partijen die vaak meer willen beloven
hoe, dat blijft onder de tafel geschoven.
Zij zijn de ziende blind sturende stakkers.

Als ik eens één jaartje Koning mocht zijn
Dan maakte ik van mijn stemrecht geen gebruik
Opende voor het volk, met een Koninklijk besluit
Het mijn toegedachte Veluwe jacht terrein.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel