

### **Zo oud als de weg naar Rome / Kralingen / “Het Torentje”.**

Laten we het maar bij het Torentje houden.  
Centrum van macht in politiek Nederland.  
Waar Mark Rutte het tien jaar heeft volgehouden.  
Een prent en boek van Thorbecke bij de hand.

In ons mooie democratisch staats bestel.  
Met een koming voor een passend gerief.  
Niet meer mee denkt over het samenspel.  
In dure paleizen gedegradeerd tot het defensief.

een juist pad voor een nieuwe regering te vinden.  
Uit zeventien partijen , dat gaan we verkennen.  
twee verkenners dat lijkt al formerend binden.  
Daar moeten de kiezers alvast maar aan wennen.

Plots slaat het nimmer slapende covid-19 toe.  
Het heeft zich in de ministerraad geïntegreerd.  
We hebben lang via de TV kunnen zien hoe  
bij onze ministers , de eigen regels werden geweerd.

Deze club heeft ons duidelijk gemaakt.  
Dat de eenheid in het belang van ons land  
ver is te zoeken, door gemeen vechten op straat.  
Er is ondershands veel en veel meer aan de hand.

Er zijn er die het Torentje graag willen bemannen.  
Echte politici werden weg geschoven.  
Denkend een zaakje van kruiken en kannen,  
Nieuw leiderschap en onwaarheden beloven.

Oude coalitie ga snel en gewoon regeren  
De koppen dicht en aan het werk  
En ga prioriteit 1 het virus weren  
Maak het zieltogende Nederland weer sterk.

