

Wij lopen vrij en blij op ons planeetje. Zo ben ik in de column ;"Deze Week", gestart om het beleven van een bijzondere, rare Week te overzien.

Het was een week waarin de verkiezingen voor de tweede kamer centraal stonden. Voor mij had het niet gehoeven. Er waren zaken die nog alle aandacht van de regeringsleiding nodig hadden. Denk aan, de toeslagen affaire, de virus covid-19 en de startende vaccinatie.

Maar niet zeuren, stemmen is een verkregen recht en een hoogtepunt van onze democratie.

Je had een telraam nodig om het aantal partijen te kunnen tellen, 37 stuks. Er waren zeker drie lijsttrekkers die als duidelijk doel stelden boven de rechtse of linkse idealen het torentje voor vier jaar re gaan bewonen.

Rutte, Kaag en Hoekstra. Ik ga geen kwalitatief oordeel over het strijd toneel dat werd gegeven en er op het eind toch wel laat een beetje uit kwam.

We laten dat aan de experts, zeg toch gewoon deskundigen, over.

Met het stijgen van het aantal partijen stijgt verhoudingsgewijs he aantal deskundigen. Niet treuren, gewoon je eigen dingetjes doen.

De dag der stemmingen wandelde ik langs een mij bekend laantje. In blijde afwachting, niet over het verloop der verkiezingen, maar of een rijtje Forsythia struiken in de bloei zou gaan. Bingo, wat was ik verheugd dat het gele bloemetje toch weer van de partij was. Bij die 37 politieke partijen. Wat een zegen. Jazeker een zegen omreden ik in de week daarvoor mijn stem al had gepost. Ik mocht dit aanschouwen. Weer een zegen voor de ouderdom. Ik heb eens mogen ervaren dat leiding geven verschillende dimensies heeft. De belangrijkste is wel dat je leiding meg geven aan mensen gedragen door de liefde voor die mensen. Ik zag dat niet bij alle listtrekkers.

Mag ik afsluiten met het slotgedichtje uit Deze Week.

O oplossingen met mooie alternatieven.
Vluggertjes en rijkelijke initiatieven.
De helft van de landbouw moet verdwijnen.
En nieuw leiderschap, leve de mythische cherubijnen.
Om het niet denkende gepeupel te gerieven.

Plato om enigszins mythisch te beginnen.
Leerde ons bij problemen eerst te bezinnen.
Denken , denk na, denk bij al wat je doet.
Denken is immer, ja altijd, meer dan goed.
Al denkende meer alternatieven te verzinnen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel