

Valentijn

Heerlijk om in Nederland te leven.
In de ban van het ijs koude te zijn.
IJspret, frisse neus wat is het fijn.
Rutte heeft er een jaartje bij gekregen.
Valentijn wil geen kritieken horen.
We gaan vandaag alleen voor het goede.
Is er toch kritiek aan het broeden
Laten het tot de andere week smoren.
Voor allen die ons land en de daarbij
gewilde democratie willen schragen.
Geen populistten die het niet verdragen,
niet toe zijn aan de democratische schalmei.
Wensen voor een mooie Valentijnsdag.
Met besef wat vriendschap vermag.