

De helpende winter.

Goedemorgen voor zover u al lezende aan het wakker worden bent.

Er was door de weermannen en weervrouwen al aan gekondigd dat er een weersverandering op komst was. Wat zich bij mij en ook elders openbaarde was wonderlijk en wonderlijk schoon.

Heel vroeger, toen er nog gewone weermannen waren, en nog geen weervrouwen, kregen we vaker te horen dat ons wereldje wit zou worden. Dat waren nog eens weermannen, die konden ook ijs voorspellen. Ze zaten er wel eens een paar dagen naast maar het ijs kwam.

We hebben tegenwoordig klimaat wetenschappers die goed zijn in het maken van warmer weer, naar ze zelf zeggen steeds meer.

Maar dat vele witter dan wit op ons stoffig en hier en daar smerig Nederlandje was een enorme verrassing. Kan iemand mij uitleggen hoe het mogelijk is dat op die vuile grond en uit die vuile lucht zulke mooie witte sneeuw valt?

Volgens de klimaatwetenschappers wordt het een aardig winter weekje. Zij zullen wel gelijk krijgen omdat het meten van de luchtlagen rondom onze planeet door he gebruiken van satellieten kwalitatief met sprongen voor uit gegaan is vergeleken met de tijd van vroeger.

Geniet vandaag, indien mogelijk van de mooie vergezichten, van het mooie wit en wees dicht bij de mooie dreigende natuur. Waak en bereid je voor op de kwaai kanten van Koning Winter.

Het is wel even iets anders dan de steeds weer herhalende wetenswaardigheden van steeds groter wordende groep der deskundigen van het corona virus.

Ik wens voor u allen, maar speciaal voor ouderen en gehandicapten dat de overheid passende matregelen neemt om het inenten passend in de virus bestrijding te laten doorgaan. Dat er geen verdere paniek beslissingen ons deel gaat worden.

Een goede week gewenst met hopelijk ook veel plezier aan het winters gedoe. Let wel Het strenge winter weer helpt misschien mee het virus te dimmen.