

Non Solus

16 januari 2021

Het jaar van de nieuwe en betere verwachting is dan toch gestart. Het corona, met het virus covid-19 heeft kans gezien zich te muteren. Er wordt zelfs door geleerden gesproken over nog besmettelijker varianten. Een Britse variant is ook in Nederland gesignaleerd.

De commissie van Dam heeft een vernietigend rapport doen uitkomen over het falen van;;; heel veel in het landje, ons eigen landje met het altijd opgestoken vingertje naar andere landen.

Het gevecht tegen het virus lijkt soms verlies punten te scoren door de druk der naderende verkiezingen. Het verzet tegen door de deskundigen en overheid in te voeren maatregelen groeit en wordt radicaler. De angst voor groei van populisme neemt zienderogen toe. De democratie in America is door toedoen van Trump ter ziele.

Gelukkig nieuwjaar met daar bij geteld onze eigen individuele onmacht voor de eigen goede bedoelingen en de het gevoel van onmacht wat ons door media en de politiek in de schoot geworpen wordt.

Negatieve gedachten, wat is negatief, borrelen bij het beginnende jaar indringend boven het water in ons vijvertje op.

Voor mij hoeft het niet meer! Ze doen maar! Men zegt zo veel! Ze gaan hun eigen gang! Ze pakken de kleine man! Men denkt alleen aan zichzelf! Men denkt alles beter te weten. Ze zemen hun eigen ruiten eerst schoon!

Niet duidelijk is of er politiek gezeemd, of dat er middels de media gezeemd, of dat er middels het bestuursrecht gezeemd wordt. Er wordt wat af gezeemd.

Ze en Men twee persoonlijke voornaamwoorden samengevoegd tot het werkwoord Zemen. Het is alles zo onbepaald. Stel voor je zelf vast welke Ze en Men staan te Zemen. Het onbepaalde kan wel eens verrassend bepaald worden. Zo verrassend dat niet de eerste man of vrouw op de stemlijst aangekruist moet worden maar een voorkeur stem noodzakelijk is.

Blijf geloven in onze democratie. Amerika is toch een voorbeeld. De democraten krijgen voor elkaar dat Trump afgezet gaat worden. Het heeft wel 4r jaren geduurd. Dictators worden helemaal niet weggestemd.

Blijf geloven in de wetenschap die de moeilijke strijd met het covid-19 gaat winnen. Dat gaat niet in 12 maanden gebeuren. Die strijd blijft. De wetenschap moet voor ons overleven winnen. Zij moeten zich kunnen manifesteren in de

beste universiteiten en gesteund weten door onze zegen. Zowel mentaal als financieel.

Blijf geloven in de uitwerking van het rapport van Dam, het vernietigende verhaal over onrecht, gemakzucht, zelfgenoegzaamheid van het systeem van bestuursrecht ministers en tweede kamer waar zovele slachtoffers aan ten onder gingen.

Blijf geloven in onze democratie. Uw stem op 17 maart mag en kan weloverwogen zijn. Durf je stem te verheffen tegen de werkwijze van de bestuur rechtelijke macht. Zoek de partij die de opleiding van de rechtelijke macht durft en wil wijzigen.

Blijf geloven in de goede wil van de gekozen volks vertegenwoordigers. Ook zij zijn slachtoffer van een doorgedraaid systeem. De afgelopen jaren zijn wetten en nog eens wetten opgestapeld tot een verwarde kluwe, tot stinkende brij. Stem diegene die dit gênante gedoe op wil lossen.

Blijf geloven in de jeugd. Geef de kansen die zij nodig hebben om het gelijk te bewijzen en geef ze de kans om op hun bek te vallen.

Blijf geloven in u zelf, iedere dag maar vooral op 17 maart in het stemhokje.

Nicolaas Overbeeke.

Nieuwerkerk aan den IJssel