

In memoriam Bram van der Vlugt.

De man waar ik groot fan van was.
Is niet meer onder ons zoals ik las.
De man die alles in zich had.
Dat was waarom ik hem aanbad.

Zijn persoonlijk verschijnen als acteur.
Het binnengaan door elke deur.
Zijn gestalte en zijn prachtige stem.
Velen ja zeer velen bewonderden hem.

Van kleuters tot en met senioren.
Waren door zijn eigen zijn verloren.
Sommigen groten in onze regering kabinetten.
Waren naast Bram van der Vlucht marionetten.

Kunstenaars worden niet gemaakt maar geboren.
Geweldig wie deze grootheid mocht zien en horen.
Samen met mijn dochter hem eens ontmoet.
Herinnering er aan doet ons meer dan goed.

Er is veel van dees bijzondere man bewaard.
Al was het maar de Sinterklaas met zijn paard.
Als voorbeeld in zijn werken en hoe te leven.
Mag ik hem in mijn herinnering blijven her beleven.