

Advent

Advent is in het **christendom** de benaming voor de periode voor kerst. De naam advent komt van het **Latijnse** woord *adventus*, dat *komst* betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest. De adventstijd duurt maximaal vier zondagen.

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdays kan variëren van 22 tot 27.

Eeuwen geleden was er al sprake van advent, en vooral de voorbereiding op de geboorte van Christus. Later bij de vorming van het protestants gedachtegoed kreeg de advent een nog zwaarder accent op het grote kerst gebeuren. Het gedachte goed was duidelijk wij blijven bij het heilig gebeuren en gaan niet , zoals bij de Katholieken er een werelds feestje van maken. Vooral in Duitsland en Oostenrijk worden kerstranssen met 24 kaarsen of aftellende kalenders met foto's, en /of snoepgoed gemaakt. Zelfs kalenders waarin kleine presentjes zijn.

De greep van de nimmer rustende commercie en het afnemen van de kerkgang doen de advent plevierden die niets met de komst van het kerstkind van doen hebben. Bij ons polderlandje, boven de kali, dat is boven de rivieren, heeft de commerciële advent haar intree gedaan. Zo zijn er meerder festiviteiten die uit Amerika overwaaien de plaats gaan innemen van Christelijke feesten die wel met terughoudende feestelijkheid gevierd werd en wordt. Maar het blijft en terecht de verwachting van de komst van Christus.

Bij de protestantse gemeenschappen was er soms een spanningsveld tussen de advent en Sinterklaas. Het was passend bij Sinterklaas cadeaus te geven en bij kerst eenvoudig geen cadeaus wel devoot voor bereiden en de geboorte van Christus vieren.

Het bijzondere is dat niet gelovende mensen in de geboorte van de Verlosser, wel een misschien missen van een religie gevoelen. Ook zij verkeren in verwachting van nieuw licht. De zonnewende gat het donker weer overwinnen De gelovigen grijpen de religie uiteraard al eeuwen vast. Vooral aan Katholieke zijden ook met zogenaamd wereldse feestelijkheden vermengd.

Het moment van de feestelijkheden met voorafgaande advent hebben de Christenen gepikt van waarschijnlijk de heidenen.

Leuke dingen om over na te denken. Dat zullen we ook wel doen.

Maar de grootste verwachting voor de totale mensheid is de advent, de komst, van een vaccin dat een einde maakt aan de onderdrukking van een zo in- en aangrijpend virus, het covid- 19.

De wachttijd op de komst van het vaccin moeten wij allen ondergaan en we laten het corona voelen dat wij in de advent, dat met eigen gevoelens feestelijk zullen doen. Dat feestelijke vooral in onze gezinnen willen beleven,

De geschiedenis zal uitwijzen dat een vaccin met een advent van 18 maanden de geschiedenis in zal gaan met een advent van minder dan twaalf maanden.

Wij bereiden ons voor met de kerst aan allen die aan het te verwachten vaccin met niet aflatende inzet gewerkt hebben te bedanken.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel