

Deze Week

11 oktober 2020

Vaarwel Klaasje.. Maar eerst het virus

De strijd het corona te overwinnen
gestreden door medici en techneuten.
De vier coalitie partijen als therapeuten.
Het gelijkt of de strijd pas nu gaat beginnen.

De coalitie werkt zich gezamenlijk rot.
Medici geven het uiterste van hun kunnen,
techneuten willen het nog kleinere verdunnen.
Covid-19 moet uiteindelijk op het schavot.

De gewone, afwachtende, in meerderheid leken,
Moeten zich gewoon gedisciplineerd gedragen.
Niet zeuren, niet naar bekende wegen vragen.
Het virus is bij lange na niet van ons geweken.

Nog geen vaarwel voor het uitzonderlijk besmettelijke Covid-19 virus. Een virus dat lijkt over communicatie kanalen te beschikken. De Duitsers hadden in de tweede wereld oorlog een geheime code taal, een codeermachine, Enigma. Pas toen de Britten de machine Enigma in bezit hadden kon een begin aan van het beginnen van de wereld oorlog begonnen worden. Misschien heeft Covid-19 ook een geheimtaal ? Sterkte aan de techneuten en medici wereld wijd bij hun strijd welke aan het begin van het beginnen is.

wel is deze week een vaarwel procedure afgekondigd door ene Klaas Dijkhoff Hij vertelde aan de NRC dat hij zich dat twee jaar terug al had voorgenomen. Graag wil ik, voor dat anderen het gras voor mijn voeten weg maaien u een Deze Week gedicht van twee jaar terug nogmaals te laten lezen. Mijn pen was vr vooruit, of hij heeft mijn gedicht op 23 september 2018 toen al gelezen. Het laat ook een waarschuwing horen en zijn voor onze Minister President, Mark Rutte, die met het selecteren van nieuwe prinsjes in de VVD niet een schoonheid prijs verdiend.

Deze Week 37a

23 september 2018

Gedicht aan: Klaas Henricus Dominicus Maria DIJKHOFF.

Ja, dit is het knapste jongetje van de klas,
ik schrok er niet van toen ik het las.
Er zijn wel knappe aapjes die hoger zijn geklommen. Maar Klaasje,
waar je nu aan ben begonnen?
Dat knapste zijn is ver weg, van wat dat was.
Met VVD entourage een brief naar je kerk geschreven,
Klaasje, VVD'er Klaasje, wat gaan we nu beleven.
Kerk en Staat waren al lang gescheiden.
Je van de rooms Katholieke Kerk, nu lijkend, verweiden. J
e politieke truc wordt niet tot schoonheidsprijs verheven.
De VVD aanvoerders de zich noemende liberalen,
moeten nog leren hoe je het liberaal moet vertalen.
Het laatste jaar moesten er een aantal vertrekken.
Stonden te huilebalken, met gekke bekken te trekken.
Ze moeten jou snel van je primus interparis plaatsje halen.
Het gaat niet goed met de VVD als regeerders partij,
met de wachtende carrière jagers rij op rij.
De grote leider, ene Mark Rutte, kijkt lachende toe.
Ach na de verkiezingen zien we wel hoe
in Europa of een multinational, er werk is voor mij.
Knapste jongetje , is geen verdienste, gratis mee gekregen.
Mensen kennis en leiderschap moet worden verkregen.
Klaasje als Carnaval Prinsje misschien straks geschikt.
Toch een Katholieke erfenis, Klaasje wikt, de Kardinaal beschikt,
het is tijd, beste Klaas, je positie te overwegen.