

**Wat een wereld waarin wij moeten leven.  
Het corona virus covid-19 grijpt weer graag.  
Vernietigend richt het de onheilspellende steven  
op mensen massa's die te afwachtend en traag.  
De massa die wij zelf, met onze leiders verloren,  
versoepeling omarmden het virus trekt terug.  
Verkondigend het lot ons ten goede beschoren,  
haal op de neergelaten welzijns ophaalbrug.  
Edoch het virus komt met kwadratische schreden,  
de mensheid fysiek en psychisch verlammen.  
De overheid twijfelend lijkende moe gestreden.  
Aftastend en adviserend het virus in te dammen.  
De verongelijken van en door het regelingen beleid,  
hun kroegen en sportvelden de rug moeten keren.  
De geloofwaardigheid al langer in deze overheid,  
kerkgangers van bepaalde kerken niet weren.  
gelijk met honderden in het Godshuis mogen zingen.  
Onze CDA minister met de gelovigen gaat praten.  
Misschien helpen met adviserende geloofsgenezingen.  
Wie zonder zonde ?? Minister, moet u die kerk verlaten?  
Plaats de Bijbelse tekst van Jezus in de goede context  
van toen, het ging om veroordeling en wijze raad.  
Het gaat hier om correctie, dan doet u het correct.  
Dat de zorg de hen toebedeelde taken kan volbrengen.  
Dat durf en wijsheid de overheid eindelijk gaat sieren.  
Het virus bestrijden en niet met de politiek vermengen.  
Dat u in Godsnaam het land echt gaat bestieren.**

