

Non Solus

18 oktober 2020

Weinig woorden

Lieve mensen, het valt niet mee in de strijd met en tegen het Corona covid-19 virus. De ziekte, het marchanderen met cijfers en de geloofwaardigheid van mensen die wij zeer hoog geloofwaardig achten.

We zullen de tegens en kritieken in de Non Solus laten ruste, Mij werd pefr WhatsApp een prachtig gedicht gezonden. De dichter is niet bekend, althans ik heb het niet kunnen vinden. Mocht iemand de maker van het prachtige gedicht weten bericht mij daarover, dank u wel.



Gelijk

Soms is het leven zwaar
en voert angst de boventoon
Wat altijd vanzelfsprekend was
is nu niet meer zo gewoon

Gewoon even samenzijn
en gezellige dingen doen
De kroeg in een hapje eten
een dikke knuffel of een zoen

Corona heeft de wereld veranderd
of je nu arm bent of rijk....
Laten we zorgen voor elkaar
want iedereen is nu gelijk

De toekomst is nog onzeker
ik wens iedereen liefde en kracht
En ik hoop op een nieuwe morgen
waar de hele mensheid op wacht



Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel