

Ik schaam mij.

Ik heb in mijn column, Non Solus van 27 september mijn idee gegeven over de ernst van het covid-19 virus dat uit gedijd is tot een pandemie. Naar aanleiding van de column Non Solus wil ik in Deze Week nogmaals terugkomen op de ongeloofwaardigheid van twee ministers en onze Koning Willem Alexander.

Het doet niet af voor mijn waardering voor het werk, het moeilijke werk dat zij met alle goede wil voor het Nederlandse volk in het bijzonder, inzetten.

De tweede kamer was geroepen zich uit te spreken.
Over de 1,5 meter interpretatie van de minister.
De minister van justitie had kennelijk niet goed begrepen.
Door de volle aandacht van zijn huwelijksregister.
Dat het even fout was gegaan daar op zijn feest.
Tot overmaat van ramp waren er ook fotografen.
Er op uit zijn de minister te schoeien op een andere leest.
Het liefst hem de tweede kamer uit lagen dragen.
De minister een slimme advocaat betuigde spijt.
Dat paste goed de kamer wil hem niet echt kwijt.

De aardige immer lachende minister president.
Die al dagen riep, voor dat Kamerleden zich bogen.
Ik sta achter de minister van justitie, dat mijn vent.
Jullie kunnen praten maar zullen uiteindelijk gedogen.
Dat hij blijft in mijn coalitie een politieke noodzaak.
Hij heeft het niet moeilijk ook al lijkt dat wel.
Dat Kamerdebat is een speeltje, hij wel als advocaat.
Moeilijkheden veinzen hoort bij zijn spel.
De president de immer ;lachende eerste minister.
Betoogde geen spijt hij was en is echt niet van gister.

De Koning onze Hoog geachte Willem Alexander.
Moet verantwoordelijkheden aan de minister geven.
Met vakantie even iets gewoons ergens anders.
Iets gewoons , als gewoon mens eventjes te leven
Loerende fotografen staan dag en nacht klaar.
Die noemen zich voorlichters voor en van het volk.
Minister, meer nog het Koningspaar je bent de sigaar.

Onze Koning heeft snel en duidelijk zijn spijt betuigt.

Moraal van het verhaal dat in deze gedichten rond speelt.

In maart spraken de president en de Koning.
Hun zorg en beleid over covid-19 uit.
Het volk luisterde met ontzag van uit hun woning.
Luisterde van West tot Oost van Noord tot Zuid.
Het gezag van de President en de Koning.
Werd als verwacht door een ieder geduid.
Toch ging het later mis met de geloofswaardigheid,
Ondanks het betuigen van de spijt.

Er is meer dan spijt of sorry zeggen als spijtoptant.
Het gevoel van gemoedstoestanden beramen.
De covid-19 crisis is ernstiger dan ernstig in ons land.
Het driemanschap had beter gedaan zich diep te schamen.
Het volk zal zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen.
Om het ernstige virus een halt toe te roepen.
Gedisciplineerd optreden en handelen bij problemen.
zich opstellend als eenheid, als anti virus troepen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel