

Blijheid

U heeft en herinnert vast wel momenten die eenvoudig naar de aard, een geweldig blij gevoel in uw geheugen prentte. Een feestje , een gezellig uitgaan, prachtig weekeinde, bijzondere vakantie enzovoort enzovoort.

Ik beleefde iets leuks, wist dat het ging gebeuren, daar door uitkeek naar het moment dat het mij en anderen toch verrassend overkwam.

Er bestaan velerlei doe iets clubjes in den lande met vele soorten van activiteiten, zoals muziek, breien, knutselen aan treintjes tekenen en schilderen. De laatste, een tekenen schilderen club waar ik lid van ben met nog zeven anderen gloorde plots blijde verwachting.

Door de regels, uitgegeven ter bescherming tegen het corona virus, heeft ons schilderclubje een half jaar elkaar niet gezien of gesproken.

Soms met de whatsapp enig gegeven uit gewisseld. We zouden elkaar toch ook wel gedurende een steeds terugkerende zomerstop een poos niet zien.

Persoonlijk had ik het gevoel dat er een vrijheid ontnomen was door het virus, niet zozeer door de regels. Het was een weldaad om weer bij elkaar te kunnen zijn, meer nog dan het tekenen of schilderen.

Het samenzijn was ook hetgeen er gemist was. Dat samen zijn en het missen daarvan komt bij vele activiteiten voor, zo niet zeer velen.

Diner clubjes, sport kijkende clubjes, samen kerk diensten of de mis bijwonen.

In onze democratie, zonder corona kunnen wij ons in vrijheid samen wel voelen, samen wel gevoelen en één zijn door onze gebondenheid.

Door het corona is veel van onze vrijheid ontnomen en kan de samenbindende gebondenheid zich niet uiten. Dat is het gemis.

Je ziet vooral bij veel kwetsbaren uit onze samenleving er angst en discipline is en zich daardoor aan de opgelegde regels houden.

Met het herstel dat schoorvoetend zichtbaar de verbondenheid toont met de blijdschap daarvan is er de blijdschap en de hoop dat we het virus gaan overwinnen. We, dat is de wetenschap, de verantwoordelijke overheid en de discipline van de gewone grotendeels willende maatschappij.

Het is te wensen dat in gelijke mate met de kennis vergroting van en over de virus bestrijding de voorlichting duidelijker en eerlijker zal gaan gebeuren.

Overheid durf te zeggen dat mondkapjes in bepaalde situaties echt moeten maar de uitvoering een groot probleem is van wege de onvoldoende voorraad.

Durf te zeggen dat de geloofwaardigheid afgenomen is door de handelwijze van een minister en hij daarom moet vertrekken. Durf te zeggen dat om de

wille van het politieke spel en de komende verkiezingen een minister die ongeloofwaardig is niet op hoeft te stappen, ondanks het zou moeten. Durf te erkennen dat het uitdelen van de boete á € 390- nieuwe vraagtekens oproept en verzet aan wakkert over een ongeloofwaardige minister met een straf blad.

We moeten er van uit gaan dat de verantwoordelijk ministers alles op alles stellen een zo duidelijk mogelijke voorlichting tot stand te brengen. Wij mogen verwachten dat lessen geleerd worden uit de missers in de voorlichting aantoonbaar en zichtbaar worden, waardoor het vertrouwen van de massa terugkeert zoals in maart bij het begin van de crisis.

Het verkiezing gevecht dat zich gaar roeren, zal verschoond moeten blijven van het corona gebeuren dat echt nog niet voorbij is en de economische gevolgen van dit virus ons wereldwijd nog hard zal raken.

Naast mijn blijdschap wil de onzekerheid bij mij steeds weer de kop opsteken. Ik weet dat ik daarin niet alleen verkeer. Non Solus