

Deze Week

16 augustus 2020

Van orde tot chaos.

God maakte scheiding tussen licht en duisternis.
Het was avond en morgen geweest en God zag dat het goed was .
De eerste dag.

*God wandelde op het strand,
Petrus links en Jezus aan Zijn rechterkant.
Het strand van Schiermonnikoog.
Vertel mij Petrus, welke criminoloog,
heeft al dit vuil gestort op het mooie zand.*

God schiep het uitspansel, de Hemel.
Het was avond en morgen geweest en God zag dat het goed was .
De tweede dag.

*God wandelde in een groot land,
Petrus links en Jezus aan Zijn rechterkant.
Vertel mij Jezus, wat zijn die vliegende lichten.
Die mijn uitspansel storend doen verlichten.
Lieve Vader, ze ontkennen U, aan Uw eigen spant.*

God schiep de bossen en vele gewassen.
Het was avond en morgen geweest en God zag dat het goed was.
De derde dag.

*God wandelde in het ontboste land,
Petrus links en Jezus aan Zijn rechterkant.
Vertel mij Jezus, bossen worden totaal ontzield.
Was er niemand die deze schanddaad tegenhield,
Jezus, wat is hier in mijn Naam aan de hand.*

God schiep, organiseerde, de zon de maan en de sterren.
Het was avond en morgen geweest en God zag dat het goed was .
De vierde dag.

*God wandelde over Jezus geboorteland,
Petrus links en Jezus aan Zijn rechterkant.
Vertel mij Petrus hier worden de mensen massaal vermoord.
Dat moorden is in het Vaticaan nooit gehoord.
Petrus, de bouw van Mijn kerk, de Rots lijkt gestrand.*

God schiep de levende grote en kleine, alle dieren.

Het was avond en morgen geweest en God zag dat het goed was .
De vijfde dag.

*God wandelde over een geïndustrialiseerd land,
Petrus links en Jezus aan Zijn rechterkant.
Vertel mij Jezus, dieren worden massaal vermoord.
Voor veel geld worden de dieren gesmoord.
De beheersing der natuur is volledig verzand*

God schiep de mens naar zijn evenbeeld.
Het was avond en morgen geweest en God zag dat het goed was .
De zesde dag.

*God was plots in Amsterdam geland,
Hij vroeg Petrus wat is hier aan de hand.
Jij zou toch op de winkel passen.
Ik zie alleen feesten en door Mij verstoten Judassen.
Dit is een God verlaten en vergeten Nederland.*

God ruste en heiligde Zijn laatste dag der schepping.
Het was avond en morgen geweest en God zag dat Zijn schepping goed was .
De zevende dag.

*God wandelde verder over de aarde, Zijn planeet,
Mijn Jezus nog aan toe, even discreet.
Ik zie lege kerken en volle moskeeën.
Beste Petrus zijn dit zieltogende barensweeën,
de chaos in jouw kerken is compleet.*

*Gods Geest reisde door het heelal.
miljarden avonden en morgens zijn geweest. En God zag dat het niet goed was.*

*God zweefde met de aarde in Zijn hand,
zag zijn schepping, toen Hij in een zwart gat was geland.
De grootste fout die Hij heeft begaan.
Zijn evenbeeld op de planeet doen ontstaan.
God had de aarde nog onzichtbaar in Zijn rechter hand.*

De kerm van mijn gedicht ligt niet bij de Bijbelse stelling van het ontstaan van alles. Ik wil u brengen bij de missers van de beheersing van onze planeet en heelal op welke wijze dan ook waar wij verantwoordelijk voor zijn.

