

Een knuffel

Ben je je eigen omgeving al zat,
heb je het daar he-le-maal gehad?
Wil je naar verre, exotische plekken
om weer iets nieuws en unieks te ontdekken?

Over de grens
naar die andere mens
waar je je armen naar uit kunt strekken?

Ben je een avonturier of een dromer,
dan voel je de roepstem van de zomer!
Dit jaar is het anders, maar niet getreurd.
Er is door de tijd iets bijzonders gebeurd,
in de natuur
ook bij jou in de buurt.
Is heel de wereld opnieuw gekleurd!

Ga eropuit in het aards paradijs,
de wei is een dansvloer, het bos een paleis,
de diertjes, de bloemen, geheime plekken
ze wachten to jij er op uit komt trekken,
en al wat je spot
is 'n knuffel van God.
Is dat niet geweldig om te ontdekken?

Ik vind dit gedicht van een bijzonder gewicht.
Als je bij alle gespot, moeite hebt met God
Moeite om over Gods knuffel te lezen.
Mag het ook een knuffel van een ander wezen.

Dit gedichtje werd mij toe gezonden door Tirza van Rijn en was afkomstig
Uit het kerk magazine van de Protestantse Gemeente Voorburg. 17 juli 2020.

Hierbij een gedichtje van de kinderpagina van PROEF!, het
KerkmagaZIN
van Protestantse Gemeente Voorburg (17 juli 2020):