

Non Solus

23 augustus 2020

Het glas is half.....

Ik werd de afgelopen dagen geconfronteerd met de uitdrukking het glas is nog half vol of het glas is nog half leeg.

Een mooie, niet zo vaak gebruikte uitdrukking die ons wil duiden op het half volle glas dat ons positief zal stemmen. Half leeg geeft de indruk en het negatieve gevoel al zou het glas al bijna leeg zijn.

Velen in mijn omgeving, ja in ons stadje, in ons landje zijn de onzekerheden met het corona virus knap zat. Ik soms ook. Het virus heeft zichzelf goed bewapend. En is nog niet van plan de aftocht te blazen. Alhoewel er mensgroepen zijn die menen dat het virus zijn tijd gehad heeft en hen niet of nauwelijks zal kunnen deren. Een grote groep van mensen, daar hoor ik ook bij, vrezen het virus terdege dat blijkt ook uit de belangstelling voor de persconferenties van de minister president Marc Rutte en de minister Hugo de Jonge.

Voor velen is het glas zo zachtjes aan half leeg geworden. Ik overdacht iets dergelijks ook maar steeds won mijn vertrouwen in de wetenschap dat door die wetenschap ons glas nog steeds half vol is en kan blijven. Het is zaterdag 22 augustus ik maak mij vol spanning gereed om te gaan luisteren en kijken naar het Prinsengrachtconcert te Amsterdam. Mijn radiobode had aangekondigd dat Janine Jansen met Mischa Maisky en Denis Kozhukhin, muzikanten van wereld klasse het concert in aangepaste corona vorm zouden uitvoeren.

Helaas wegens de coronaregels en de daaruit volbende reis geboden wordt het programma door de AVRO/TROS gewijzigd en zal het muziek trio van Baerle met de pianist Hannes Minnaar, de violiste Maria Milstein en de cellist Gideon den Herder het concert verzorgen.

Het werd een geweldig concert qua muziek keuze als de andere ambiance in de tuin van het Pulitzer hotel,

In één woord grandioos. Zo mijn glas door de belaging van het Corona virus in het Prinsengrachtconcert half leeg dreigde te worden was het weer half vol. Wat een zegen dat de AVRO/TROS en het piano trio van Baerle zich niet onder hebben laten spitten door het sluipende virus.

Mij bereikte vanmorgen van een geliefd kennisje een gedichtje uit de Corona reeks dat ik graag doorgeef.

Corona rond

kijk ze gaan in 't ochtendstondje
tijd voor hun coronarondje
elke dag in 't vertrouwde buurtje

blik vooruit, hun steevast uurtje

tussen hen, ze weten beter
amper anderhalve meter
blij voor virus dat ze misten
laten zij zich nog niet kisten

– Lucas Kruse (28 juli 2020)

In de woon gemeenschap waar ik woon zie ik regelmatig verschillende paren,
ouderen hun rondje lopen.

Na het rondje kunnen zij en zeggen ook, Ons glas is weer half vol.

Help in de eigen omgeving kleine dingen aan te reiken voor mensen die even
met een half leeg glas niet verder kunnen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel