

Stuurlui

de stuurlui eisen de wal op  
de vechters eisen de straat op  
de kiezers eisen klare taal  
maar er zijn nog geen woorden voor  
er bestaat geen nieuw normaal  
we hebben nog geen verhaal

wat zou je doen met die ruimte die je opeist  
die minder dan anderhalve meter  
je oma opzoeken  
de buurman aanhoesten  
het vliegtuig nemen naar een of ander  
toeristisch oord

en is dat dan vrijheid  
wat is vrijheid eigenlijk  
voor een woord

is het terug naar voorheen  
maar voorheen is voorbij  
we deinen stuurloos  
op de rand van  
een nieuw getij

niet eisen maar vragen  
meebewegen  
luisteren  
naar wat de zee van ons wil  
nieuwe einders ontdekken

misschien is dat vrijheid  
misschien  
maakt dat het verschil

– Helma Snelooper (8 juli 2020)

Uit  
[coronagedicht.nl](http://coronagedicht.nl):

Verstuurd vanaf mijn iPhone