

## Wat een weer

Zoals bij vele evenementen er dreunen zijn uitgedeeld door het covid-19 virus is dat voor de vierdaagse gangers ook een niet te accepteren knal dreun geweest. Maar er werd niet getreurd, althans niet lang, er kwam een alternatieve vierdaagse. De Koninklijke Wandel Bond Nederland, (KWBN) zijn niet geweken voor het gore virus en organiseerden de Alternatieve. De techniek, de 104 jaar ervaring van de bond en de wil, de goede wil, hebben het mogelijk gemaakt dat er 1,3 miljoen kilometers gewandeld is door 20373 lopers. Een app gaf des morgen een route aan ongeacht waar de wandelaar zich bevond. Dus er waren zeer vele startplaatsen in den lande. Zelfs in Cambodja, Japan, Spanje, Curaçao, en Tsjechië.

Vorig jaar is de vierdaagse door 52330 wandelaars gelopen.

De jongste deelnemer in deze alternatieve was 6 jaar en de oudste deelnemer 93 jaar.

Voor de wandelaars geen file vorming mar een rustige loop. Misschien kan deze ervaring mee genomen worden om de massa te splitsen.

Natuurlijk was de sfeer bij de gladiola anders maar bewezen is, dat met de KWBN en het enthousiasme van de wandelaars het virus dwars kan worden gezeten. Voor de vierdaagse dus een dubbele winst. Wij zullen doorgaan.

Dan was het weer weer wat anders dan het weer was in de overeenkomstige week van het weer in het vorig jaar. De weermannen van het weer zeiden toen 40 graden en nog een pietsje. Het warmste weer ooit.

Deze afgelopen dagen en nu nog hebben we het echte mooie Hollandse zomer weer weer terug en al een poosje en ik denk nog een poosje. De mooiste zomer .....? Ik ga geen ooit zeggen.

Voor diegene die vakantie van node hebben of niet maar toch met vakantie gaan een fijne vakantie. Voor diegene die niet met vakantie gaan of het niet kunnen probeer ontspannen te ontspannen. Fijne rust. Voor diegene die geen problemen ondervinden met het vakantie gebeuren te ondergaan, schrijf voor de thuis blijvers eens iets meer dan het ansichtkaartje, maar ook eens niet iets met de WhatsApp. Een leuke brief of gedichtje, dat doen we ook met Sinterklaas en de Kerst. Ja toch!

Bedenk dat vakantie houden is op weg naar huis gaan.