

Deze Week

21 juni 2020

Vera Lynn die wij gedenken .

Ik wil deze week alleen de van ons gescheiden Vera Lynn in herinnering plaatsen. Haar lied; "We 'll meet again", uit de tweede wereldoorlog ook nu weer aansprekend in het corona tijdperk. Ik doe er het zwijgen toe met dank aan deze bijzondere zeer sterke Vera Lynn.

<https://youtu.be/8Nzy1cfnKh4>

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Til the blue skies
Drive the dark clouds far away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them it won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singin' this song

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day

We zullen elkaar weer ontmoeten
Laten we goedendag zeggen met een glimlach, schat
Slechts voor even, schat moeten
wij scheiden
Laat dit uit elkaar gaan je niet van streek brengen
Ik zal je niet vergeten, lieveling

We zullen elkaar weer ontmoeten
Weet niet waar, weet niet wanneer

Maar ik weet dat we elkaar weer zullen zien
eens op een zonnige dag

Blijf lachen zoals
je altijd doet
tot de blauwe luchten de donkere wolken verdrijven ver
weg

En ik zal alleen maar hallo zeggen tegen
de mensen die je kent
Zeg ze dat ik niet lang weg blijf

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel