

## Verhoort gebed.

Wij leven in spannende onzekere tijden waarbij wij bemerken dat de geleerden over de ganse wereld, waar wij zekerheden van denken te krijgen, het zelf ook niet goed weten. Er wordt een strijd geleverd tegen een virus dat de ene na de andere gifangel in het mensdom jaagt en ons lijkt te overwinnen.

Het is niet voor het eerst dat een zo gemeen en ernstig virus ons als mensen wil overroelen en doden, Dat is meer en ook ernstig in het verleden gebeurd.

Echter hebben we nooit eerder een zo grote schare aan wetenschappers, geleerden tot onze beschikking gehad als bij deze corona aanval.

Door velen wordt God weer aangeroepen een handje te helpen. Mijn moeder leerde mij vroeger dat we niet zo veel aan God moesten vragen maar moesten doen dat gene dat nodig was en op je pad kwam.

Onderstaande overpeinzing werd op getekend door de Belgische pater Damiaan. Hij heeft zijn korte leven gewijd aan de bestrijding van lepra in de negentiende eeuw, en is er ook aan overleden. Zijn vragen en de invullingen zijn heden nog van kracht, kunnen door een ieder gelovig of niet boven het bed gehangen worden, of aan het prikbord in de keuken.

Ik heb God in de overpeinzing gelaten zoals pater Damiaan het bedoelde. U kunt God ook weglaten en "ik kreeg "invullen, als u dat wilt.

Het doet mij in de onzekere tijd heel veel, Non Solus

**Ik vroeg om kracht**

**En God gaf me moeilijkheden om mij sterk te maken.**

**Ik vroeg om wijsheid**

**En God gaf me problemen om die te leren op te lossen.**

**Ik vroeg om voorspoed**

**En God gaf me hersens en spieren om mee te werken.**

**Ik vroeg om moed**

**En God gaf me gevaren om te overwinnen.**

**Ik vroeg om liefde**

**En God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.**

**Ik vroeg om gunsten**

**En God gaf me kansen.**

**Ik kreeg niets waarom ik vroeg**

**Ik kreeg alles wat ik nodig had.**

**Pater Damiaan**