

Vrijheid

Een bevriende relatie, vroeg tijdens een gesprek onder ons, wat ik wel vond van de nu gaand zijnde beroeringen rond de corona crisis, in vergelijking met mijn ervaren van de tweede wereld oorlog.

Ik had daar geen snel antwoord op, maar mijn bevriende relatie wilde ik toch een antwoord bereiden, omreden zij de tweede wereld oorlog niet had ervaren. Het resultaat van mijn antwoord op haar vraag mag ik in deze Non Solus voor u verwoorden.

Het drama corona virus beleef ik nu met alle heftigheid om mij heen, en mijn gevoel met mijn tweeënnegentigste levensjaar, als fenomeen dat ik nooit eerder beleefde, Of toch wel ??

Het drama wereld oorlog beleefde ik zeer bewust mee als jonge jongen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, al vijfenzeventig jaar geleden.

Kon ik deze ervaringen zinvol vergelijken ? Toch wel.

Beide gebeurtenissen ontstonden wereldwijd. Ik beperk mij tot Nederland,

Ten eerste; Wij werden door Nazie Duitsland ruw en genadeloos overvallen. Het was onverwacht en toch wisten wij dat het kon gebeuren, maar hadden ons niet goed, ja zeer slecht voor bereid.

Wij werden door het corona virus ruw en genadeloos overvallen.

Het was onverwacht en toch wisten wij dat het kon geburen, maar hadden ons niet goed, ja zeer slecht voor bereid.

Ten tweede; Na enige bewustwording van beide overvallen kwam verzet op gang en ging het gevoel van vrijheid beroving een onderwerp worden in getoomd door de opbeurende en wijze woorden van Koningin Wilhelmina, radio Oranje en de wijze woorden van onze minister president.

Beiden deden een beroep op ons geduld en discipline te geloven in de strijd tegen de overvallers en daar voor vrijheid moesten inleveren.

Dit ging bij de oorlog vijf jaren duren en kan ook bij het gemene corona jaren duren. De strategieën welke toegepast werden en worden kunnen, zeker bij analyse achteraf, afgekeurd of verworpen als heftige kritiek later nederdalen.

Ten derde;

Bij de vergelijking die ik mijn bevriende relatie deed ondergaan en u als lezer wil laten delen, is onze vrijheid als de som van ons leven, het product, dat door de eeuwen heen bevochten is.

Wij gedenken de vijfenzeventig jaren bevrijd zijn , na de tweede wereld oorlog, en willen waken dit gebeuren niet onder te laten sneeuwen door de corona overval.

Na de tweede wereld oorlog bleek dat vrijheid niet vanzelfsprekend was, de vrijheidsstrijden eeuwen daar voor ook niet, het vraagt offers en niet zo weinig. Dit geleerde en ervaren is de overeenkomst tussen de door mijn bevriende relatie gestelde vraag. Wij vierden de vijfenzeventig jaar geleden bevochten vrijheid, maar gaan door met de nieuwe belager van onze vrijheid, het coronavirus. En zullen deze overwinnen.

Of is deze conclusie alleen voor mij.

Non Solus

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel